

Project:

Pe Luncă



Op het veld



De laatste loodjes...

Die schijnen vaak het zwaarst en ook nu is dit zeker het geval. Nog zoveel te regelen en zoveel te doen. Ook het bos door de bomen niet kunnen zien is soms van tel. Emotioneel wordt het ook steeds moeilijker. Niet alleen voor ons maar ook voor vrienden en familie. Gelukkig hebben we onze fantastische Heer waar we telkens weer vrede en rust vinden. Op 7 februari vertrekken we dus.

Maar het is zeker niet allemaal alleen maar druk druk. We genieten tegelijkertijd intens van onze flinke

zoon, die we mochten verwelkomen op 25 november. Een kloeke beer van 3,920 kg die we de naam 'Lowie' gaven.

Ook verschillende 'toevallige' gebeurtenissen bemoedigden ons telkens weer. Straks meer daarover.

Hoe we de Here ervoeren in de stappen die we reeds zetten...

Op een zaterdag werden we €10.000 aangeboden door iemand die ons vertelde dat dit geld diende als startbedrag voor de overname van het huis in Roemenië. Maar dat weigerden we vriendelijk, geld aannemen is zo makkelijk nog niet en bovendien hadden we sowieso een ander bedrag voor ogen. De volgende dag vroegen we gebed in de gemeente, omdat het toch wel een moeilijke periode was met zware beslissingen om te nemen. Ook twijfels staken gedurende deze periode regelmatig de kop op, deze lieten we liever niet toe, maar we wilden realistisch blijven. Daarom vroegen we dus opnieuw gebed, want we vertrouwden erop dat God ons wel zou laten weten wat Hij ervan dacht. In de namiddag kwamen Johan en Marijke bij ons op bezoek. Ze hadden een voorstel.

Ze hadden hun aankoopplannen nogmaals bekeken en vroegen ons of het mogelijk zou zijn om hen 10.000€ te geven, zodat ze hier opnieuw zouden kunnen starten en wij een eerste kapitaal hadden om ons Roemeense huisje aan te kopen. We waren even ondersteboven, want daar hadden we opnieuw zo'n "toeval". Dus toch maar de 10.000€ aannemen?!



Na twee weken intens bidden, vlogen we naar Roemenië om een volgende stap te zetten, nl. het huis in Roemenië op onze naam zetten. Alweer spannende tijden. Zouden onze verstuurde papieren op tijd in Roemenië aankomen? Zouden deze op tijd kunnen vertaald worden? Zal het aanvragen van de verblijfsvergunning tijdig in orde komen?

Het bleef spannend afwachten tot het moment waarop we uiteindelijk bij de notaris zouden kunnen tekenen en alles op onze naam zou kunnen staan.

We bleven de Here vragen om deuren dicht te gooien als Hij niet wou dat we deze stappen verder zetten. Maar het kon allemaal niet beter verlopen! In amper 6 uurtjes was alles rond, terwijl het soms wel dagen kan duren vooraleer er iets in orde raakt in Roemenië. Opnieuw waren bij deze dus enkele 'toevallige' situaties enorm in ons voordeel. Als resultaat beschikken we nu over een Roemeense verblijfsvergunning en een huis in Roemenië.

Enkele dagen na thuiskomst kregen we een telefoontje van iemand waarin hij ons voorstelde om ons te helpen bij het vervoeren van onze spullen naar Roemenië (met een vrachtwagen die hijzelf voor ons ging regelen). Opnieuw helemaal verrast. Zonder er zelf iets voor te moeten doen, kregen we alweer spontaan een enorme hulp aangeboden die ons heel wat vooruit helpt.

Zo zijn er nog meer mooie dingen die gebeurden waarin we Gods leiding konden zien, maar misschien kunnen we in onze een volgende nieuwsbrieven daar iets meer van meegeven.

TFT?

Ons thuisfrontteam bestaat uit twaalf mensen. Enkelen stelden zelf voor om er deel van uit te maken en anderen spraken we persoonlijk aan, omdat ze herhaaldelijk in ons opkwamen tijdens het bidden. Tijdens de eerste samenkomsten werden een aantal taken en verantwoordelijkheden op tafel gegooid. Ieder dacht voor zichzelf na waar ze zich het beste bij voelden en we vroegen ook om ervoor te bidden. Dat deden wij zelf ook. Uiteindelijk koos één ieder uit, wat wij voor hen ook voor ogen hadden. Dit was meer dan een aangename verassing!

Ons TFT bestaat uit: Jisreël en Jolien Soetaert, Christiaan en Hilde Soetaert, Reinhard en Nele Lemeire, Matthias en Femke Verpeut, Jonas en Bianca Vandenameele, en Thierry en Nancy Pattyn. Een leuke en gezellige bende enthousiastelingen!

Hoe ziet de eerste periode in Roemenië er uit voor ons?

Waarmee gaan we van start?

Om te beginnen willen we contact maken met de inwoners van het dorp Vaidei en de andere omliggende dorpjes om zo onze relaties proberen uit te bouwen. We willen graag vertrekken vanuit een vertrouwensrelatie, maar dat is iets dat moet groeien. Om die relaties op te bouwen, zullen we de taal nodig hebben. Gelukkig worden we er onderwezen en kunnen we zo de taal onder de knie krijgen.

Gedurende ons eerste jaar willen we vooral gaan samenwerken met Dirk en Nicole Weyts, die reeds 15 jaar in Roemenië wonen en hulp bieden aan de Roma-kinderen en kansarme Roemenen. Tijdens deze samenwerking hopen we heel wat te leren over de Roemeense cultuur en hoe we het best omgaan met de Roemenen zelf, zij zullen ons daar zeker en vast bij kunnen helpen. We willen Dirk en

Nicole bijstaan in het bedelen van kledij en voedsel, sponsorgeld verzamelen, de aangekomen vrachtwagen leegmaken en alles op orde helpen brengen in het magazijn, Daarnaast willen we ook hulp bieden aan Shari bij het kinderwerk en de huiswerkbegeleiding. Zo kunnen we de opgedane kennis geleidelijk aan proberen in ons eigen dorp toe te passen, zodat onze hulpverlening daar stilaan op gang kan komen. Sommige zaken zullen min of meer overeenkomen met het werk van Dirk en Nicole, waardoor enige samenwerking misschien mogelijk zal blijven. Aan bepaalde andere activiteiten willen we een eigen karakter toekennen en zelf Gods stem leren verstaan om de mensen te helpen in de noden die ze hebben.

Welke plannen hebben we momenteel voor ogen?

De noden van de mensen leren kennen en kijken hoe we van betekenis kunnen zijn. Kledingbedeling door mensen zelf thuis te ontvangen en hen enkele spullen te laten kiezen die ze het meest nodig hebben. Kinderwerk zoals samen iets knutselen, spelletjes spelen zowel binnen als buiten, sportactiviteiten organiseren zodat jongeren leren samenwerken en vertrouwen vinden in zichzelf, in ons en in anderen. Zo leren ze ook heel wat waarden en normen, wat heel belangrijk is in het leven. Nu en dan willen we een activiteit organiseren voor de oudere mensen (vb. een muzikale avond of een filmavond...) want ook zij missen vaak contact met mensen en liefde van anderen.



We willen de mensen ook helpen bij het herstellen of verbeteren van hun huis(je).

Maar we vinden het vooral heel belangrijk om de mensen liefde en aandacht te geven, zodat ze zich gewaardeerd mogen voelen en hun zelfvertrouwen mag toenemen.

Deze plannen zijn enkele van onze ideeën die we hebben om de mensen van het dorp te helpen, maar hoe en wat precies zal slagen valt ook voor ons nog af te wachten. Welke we zullen kunnen verwezenlijken zal van Gods wil, de sponsoring, voldoende materiaal, ... afhangen, maar wijzelf willen er alleszins 100% voor gaan.

Hopelijk jullie ook, want jullie zijn de benzine die ons als motor kan doen draaien. Laat onze uitlaat maar knallen!!

Hartelijke dank aan onze eerste sponsors!!

En aan allen een mooi en gezegend Nieuwjaar!

Ondersteuning

Spreekt het project je aan en wil je ons graag helpen onze plannen om anderen een iets beter leven te bieden, helpen te verwezenlijken? Dan kan dit door:

- Materiële hulp
 - Winterbanden voor Peugeot;
 - Allerlei werkmateriaal (hand -en elektrisch schrijnwerkgereedschap)
 - Muziekinstrumenten;
 - Spelletjes en allerlei knutselmateriaal.

- Financiële steun

Kan een eenmalige donatie zijn of een maandelijks vast bedrag op rekeningnr: vzw Talmid Ministries
IBAN: BE82 0682 4052 5368
BIC: GKCCBEBB
Steeds met vermelding 'Pelunca' of 'Familie Priem'

-
- Gebed:
 - Zodat we in alles steeds Gods wil mogen blijven ervaren en het ons niet zal ontbreken aan geloof;
 - Voor een succesvolle benefiet met mooie opkomst en dat de mensen een mooie avond kunnen hebben;
 - Gebed voor ons persoonlijk, sterkte en kracht in deze emotionele periode;
 - Voor familie en vrienden om te aanvaarden, keuze kunnen plaatsen;
 - Dat de financiële noden ingevuld mogen worden

- dat alle verdere voorbereidingen (waaronder ook de verhuis) goed en vlot mogen verlopen

Projecten

- Sociale contacten leggen en relaties opbouwen;
- De taal onder de knie krijgen en de Roemeense cultuur leren kennen;
- Kledij, voedsel en sponsorgeld bedelen;
- Helpen met kinderwerk en huiswerkbegeleiding;
- ...

Contact

Familie Priem
Vaidei 266
337414 Judetul Hunedoara
Romania
Website: www.pelunca.ro
Email-adres: tijssjessicapriem@pelunca.ro
thuisfront@pelunca.ro

Dank aan

- Onze fantastische Heer
- Zendorganisatie: Talmid Ministries
- Thuisgemeente: Effatha kerk Staden
- Iedereen van het thuisfrontteam
- Familie en vrienden
- Alle mensen met een warm hart

Alvast heel erg bedankt voor de interesse, steun en gebed.
Groetjes Tijs, Jessica ,Marie-Lou en Lowie Priem