

Project:

Pe Luncă



Op het veld



Dag medebewoners van planeet Aarde

Hier zijn we dan weer met onze volgende nieuwsbrief. Amai zeg, het is bijna niet te geloven dat we hier al een jaar zijn. Het is precies of dat het gisteren was dat we hier aankwamen, nog bijna niemand kenden en amper een paar woorden Roemeens spraken. En toch is er al heel wat verandert en hebben we al redelijk wat verwezenlijkt. Door te starten met de sociale enquêtes (gegevens over gezin, huisvesting, financiële toestand, ...) leerden we al snel heel wat mensen kennen en konden we niet anders dan ons uiterste best te doen om ons zo goed mogelijk uit te drukken. Ondertussen kennen we dus al heel wat mensen en lukt het vrij goed met de taal. Een jaar is toch zo snel voorbij hé, maar als ik er zo over nadenk is er toch echt wel al 't een en ander van werk verzet geweest.

Wat gebeurde er het voorbije jaar?

Zo hadden we dus de sociale enquêtes die op zich al een hele karwei waren om aan te passen. Maar waren eveneens het middel om aan de slag te gaan met de kledingpakketten. We hadden ook onze kinderprogramma's, huiswerkbegeleiding, af en toe voedselpakketten die bedeed werden, twee Roma gezinnen werden geholpen met een waterput, mama Miclia heeft haar gasfornuis gekregen, we betaalden ook verschillende dokterskosten (zo heeft bv. een jonge vrouw, op een paar na, al haar tanden kunnen behouden nadat ze een infectie kreeg in haar mond en verschrikkelijke pijnen natuurlijk er gewoon zijn voor de mensen, luisteren, kijken wat we kunnen doen en relaties



doorstond),... En



onderhouden, dat is zeker ook al een grote taak op zich. Dit alles met twee kleine kinderen constant erbij wel te verstaan :) Daarbovenop hebben we onze bezigheid bij het helpen opkuisen en heropbouwen van het huis van Dirk en Nicole.

De brand

Voor de mensen die nog niet op de hoogte zijn hiervan, wel, Dirk en Nicole hun magazijn met tien ton kledij en een hele boel speelgoedpakketten brandde volledig uit, samen met de helft van hun woning. Jessica deed een oproep naar extra steun wat de speelgoedpakketten betreft en kocht nieuw speelgoed aan, waarmee ze nieuwe pakketten maakte. Wat waren de kindjes blij! Er stonden ook heel wat kledingpakketten klaar, zodat de mensen wat beter de koude winterdagen tegemoet konden, maar ook dat (maanden werk) gingen samen met de rest in vlammen op. Ook hiermee is Jessica nu volop bezig. Pakketten maken voor de hoogst noodzakelijke gevallen, want veel mensen hebben het echt zo nodig. Gelukkig hadden wij hier bij ons nog wel wat kledij gestockeerd.



Een mooie samenwerking



Naast het vele, en heel vele hout hakken ga ik (Tijs) dus zoveel mogelijk gaan helpen met Dirk die voorlopig in een half afgebrand huis woont. Ondertussen is het meeste puin al opgekuist en zijn we al bezig met de eerste werken naar heropbouw. Ook wij hadden de laatste maanden flink wat tegenslagen. Dit samen met de brand bij Dirk en Nicole deed ons samen rond de tafel zitten. We kwamen tot de ontdekking dat alles wat er gebeurde de laatste tijd bij ons en bij hen ons bracht naar één en hetzelfde punt. Wij hebben hun hulp nodig en zij hebben onze hulp nodig. Een veel concretere samenwerking zou heel fijn zijn dus, maar in alle vrijheid om ook eigen dingen verder te kunnen uitbouwen. Zo

zullen we bijvoorbeeld in plaats van zij hun pakketten voor hun gezinnen en wij die voor de onze, gewoon alles samen gooien. Één sorteerruimte en samenwerken= nog meer werk kunnen verrichten en 't is ook aangenamer om dit samen te doen, dan steeds elk alleen. Maar de voorbij winter liet ons zien dat onze schuur niet in goeie staat is om als opslagplaats te dienen. Dat wil dus zeggen dat we deze serieus gaan moeten opknappen. Mensen die ons hierbij willen helpen, kunnen hun steun overbrengen op onze rekening, maar gelieve met vermelding SCHUUR FAMILIE PRIEM, dat maakt het voor onze boekhouding en zo wat makkelijker.



De mooi, maar harde winter

De winterlandschappen daarentegen zijn echt adembenemend mooi. Maar langs de andere kant komt ook de armoede en ellende extra hard naar voren. Zoveel kinderen langs de straat in de barre kou op zoek naar eten.



Voor ons soms fun en plezier in de sneeuw, voor andere een nachtmerrie dat ze wanhopig proberen te overleven.

We zijn hier nu een jaar en het choqueert ons nog steeds te zien hoe mensen hier moeten vechten om de winter (nu de winter, anders het leven algemeen) door te raken. Zoveel mensen zonder water, zonder elektriciteit, in veel te kleine hutjes, vaak zelfs zonder al te veel verwarming. Jonge meisjes die verkleumd van de kou langs de weg staan, wachtend totdat iemand stopt, om dan zo'n schamele 10€ te verdienen. Hun enige mogelijkheid om iets van inkomen te hebben, om hun kinderen toch iets te eten te kunnen geven. Zo zielig, zo hard maar voor hen is dat hun leven.



Sneeuw- en familiepret



Nu, los van al het werk en ellende hebben we ook al hele mooie dagen mogen beleven hier. Zalig om met de kinderen in een flink pak sneeuw te kunnen spelen en het is en blijft qua natuur een heel mooi land. We hadden ook het voorrecht om weer enkele familieleden te mogen ontvangen. En er zijn er alweer enige die geboekt hebben, dus we kijken ernaar uit hé. Zeg, jij soms geen zin om es af te komen? Je mag hoor, zeker welkom. Allé, als het financieel met ons goed komt hebben we alleszins vooruitzichten genoeg. Hoe langer we hier zijn, hoe meer we zien wat gedaan kan worden, maar alles op z'n tijd hé. Op Zijn tijd hé! Hier is alleszins werk genoeg.

Even op z'n Piet Huysentruyts: en wat hebben we het voorbije jaar allemaal geleerd?

- Punt één: dat mooi puur wit vlees geen vlees is maar zuiver vet
- Punt twee: als je koffie krijgt van een Roma, het laatste klikje niet in één keer binnen kappen, da plakt in je keel tot de dag erna
- Punt drie: dat de mensen hier een heel ander gevoel van humor hebben. Dus m'n moppen komen meestal nie aan dus ben ik telkens de enige dat staat te lachen (of ligt dat aan mij?)

Maar wat is pas echt het belangrijkste?:

- Punt één: heb de Here je God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht
- Punt twee: heb je naaste lief als jezelf
- Punt drie: zet de liefde altijd voorop

=> En zo verkrijgen we mooie vriendschappen, geleid en gezegend door de **Heer!**

Ah ja, das waar ook. Op 22 maart arriveren we weer in België en we blijven tot de 13e april. Op 9 april organiseert ons fantastisch en wel gewaardeerd thuisfrontteam weer een benefiet ter voordele van ons werk hier. Wij zullen er dus aanwezig zijn met een powerpointje om daar voor jullie es een woordje uitleg te geven. Je bent natuurlijk niet verplicht om naar ons te luisteren hé ;) Als er anders nog mensen zijn die ons graag eens willen horen, dan komen we graag op bezoek om het project voor te stellen. U kunt altijd contact met ons opnemen en dan komen wij met heel veel plezier af.

Zo, aan alle menselijke wezens van deze planeet nog een hele fijne, afhankelijk van wanneer je dit leest, avond, middag of morgen. Of nacht, weet ik veel hé.

Gods rijkste zegen allemaal!

Ondersteuning

Spreekt het project je aan en wil je ons graag helpen om anderen een beter leven te bieden? Dan kan dit door:

- Materiële hulp
 - Knutselgerief
 - Gezelschapsspelletjes
 - Kinderkleren
 - Babyspullen o.a bedjes, maxi-cosi, eetstoel, ...
 - Verzorgingproducten vb: shampoo
 - Fietsen voor groot en klein
 - Schoenen en broeken voor zowel oud als jong
 - Donsdekens, overtrekken, ...

Hiervoor kunt u steeds mailen naar ons thuisfrontteam.

- Financiële steun
Kan een eenmalige donatie zijn of een maandelijks vast bedrag op rekeningnr: vzw Talmid Ministries
IBAN: BE82 0682 4052 5368
BIC: GKCCBEBB
Steeds met vermelding 'Familie Priem'
Of voor ons pers. als zendingsfamilie, kan dit op onze privérekening:
Familie Priem
IBAN: BE24 8601 1087 6638
BIC: SPAABE22

- Gebed:
 - Nog steeds voor financiën voor onszelf en voor onze verschillende projecten.
 - Dat de samenwerking met Dirk en Nicole tot zegen mag zijn.
 - Dat we iedere dag door Hem geleid worden en onderscheid kunnen maken in het aanpakken van de noden.
 - Voor de genezing van Tijs zijn rug.
 - Dat de periode van tegenslagen mag gedaan zijn.
 - Dat er een mooie opkomst mag zijn voor de benefiet, dat we een geslaagde avond mogen hebben.

Projecten

- Relaties onderhouden, tegemoet komen in de noden (waterput steken, fiets aankopen om te gaan werken), ...;

- Roemeense gewoonten beter leren kennen, maar toch proberen bep. andere inzichten te geven aan de mensen;
- Kledij, voedsel en sponsorgeld bedelen;
- Kinderwerk (spel, sport en ontspanning), huiswerkbegeleiding, ...

Contact

Familie Priem
Vaidei 266
337414 Judetul Hunedoara
Romania
Website: www.pelunca.ro
Email-adres: tijssjessicapriem@pelunca.ro
thuisfront@pelunca.ro

Dank aan

- Onze fantastische Heer voor Zijn leiding
- Zendorganisatie: Talmid Ministries
- Thuisgemeente: Effatha kerk Staden
- Iedereen van het thuisfrontteam
- Familie en vrienden
- En!!! Zeer dankbaar dat we na de tegenslagen afgelopen periode niet opgegeven hebben, maar de kracht hadden om door te blijven gaan.

Zeker ook

- Aan alle sponsors die we reeds hadden en diegene die er intussen bijkwamen.
- Aan ons thuisfront voor de organisatie van de benefiet op 9 april 2016.



Alvast heel erg bedankt voor de interesse, steun en gebed. Groetjes Tijs, Jessica, Marie-Lou en Lowie Priem.