



Pe Lunca



Op het veld

Marcus 4: 26-30

Euheum euheum, aandacht, aandacht! Hier komt nieuwsbrief negen

Waar gaan we beginnen... Ah, misschien bij onze drie weken Belgique zeker? Of niet? Ik denk van wel.

Op 22 maart landden we dus in België (ja inderdaad, de dag van de aanslagen), om er weer het ene bezoek na het andere te brengen, gepaard met ook een paar plaatsen waar we heel dankbaar ons project mochten gaan voorstellen. Onze agenda stond al goed vol toen we aankwamen, maar vanaf dag 1 was Marie-Lou heel ziek, vijf dagen lang hoge koorts, moe, zwak, ... waardoor we alles moesten opschuiven en verzetten.

Toen zij er eindelijk door was, was het twee dagen later Lowie zijn toer. Het was



dus niet alleen heel druk, maar ook nog es redelijk chaotisch. Desalniettemin probeerden we toch zoveel mogelijk te genieten van het weerzien van vrienden en familie.



De jaarlijkse benefiet werd opnieuw een groot succes.

Bedankt!

De 9e april hadden we dus ook weer onze zéér geslaagde benefiet, met plezierige kinderanimatie, lekkere beenhosp, ... De opbrengst was voorzien voor het volgende transport en wat dan nog zou overblijven voor de aanpak van de schuur. Na onze korte voorstelling tijdens de benefiet stapte een heel vriendelijke man op ons af en zei dat we ons geen zorgen meer hoefden te maken wat het transport betreft, hij wou dit volledig voor zijn rekening nemen! De volledige opbrengst kan dus aan het renoveren van de schuur besteed worden. Als da nie chic is hé. In september ergens mogen we dan ook ons volgend transport verwachtende zijn, dwz, alles die er nog staat moet tegen dan verdeeld geraken plus moet ook de schuur tegen dan klaar zijn. Dit wordt nog een hele opgave! Ik (Tijs) mocht dan ook mijn 25ste (+ 6) verjaardag vieren op 12 april en kreeg dankzij onze fantastische vrienden een paar zeer aangename verrassingen. Onze kleine Marie-Lou, toch al niet meer zo klein, werd op 22 april 3 jaar. Hieperdepiep!

Onze mini-bus, handig machientje

De 14e keerden we dan terug met onze nieuwe occasie minibus richting Roemenië. Voordat we naar België kwamen verkochten we hier onze Peugeot (voor geld, één kilo worsten en 1,5L zelfgemaakte wijn) en met dat geld (zonder worsten en wijn) kocht mijn neef een elf jaar oude Ford Transit in België. Zo reden we dan met ons gezinnetje gezellig de tweeduizend kilometer terug naar huis. De kinderen en ook wij genoten van de eerste rust sinds lang. De minibus heeft ondertussen al zeker goed van pas gekomen.

Met gewoon de achterbank eruit kunnen er al 48 bananendozen in. We hebben ook al heel wat dozen met speelgoed kunnen brengen naar drie verschillende dorpsschooltjes en al een hele boel medisch materiaal naar de dokteres van Romos, die dan op haar beurt ook het één en ander aan het ziekenhuis bezorgt.



De kleine Antonio Roberto

Het zijn ondertussen ook al heel wat spannende dagen geweest met Roberto, het pasgeboren baby'tje van de 17 jarige Andrea. Ze kreeg haar borstmelk maar niet op gang en had geen geld om melk te kopen dus leefde da arm boeieke al dagen op thee. Doordat het water dat ze gebruikte voor die thee uit een vervuilde waterput kwam kreeg het baby'tje al heel snel medische problemen waardoor het in spoed met een helikopter naar

een kliniek werd gebracht dat ongeveer 3 uur van hier ligt. Mama Andrea mocht niet mee en moest dan ook heel lang wachten vooraleer ze meer wist. Ze wist alleen dat de overlevingskansen heel klein waren. Het bloed van de kleine Roberto kleurde bruin en het moest er dus allemaal uit om dan weer zuiver bloed erin te pompen. We deden een oproep en heel

wat mensen baden met ons mee. Eerst kregen we te horen dat het achteruit ging maar dan kregen





we bericht dat het toch leek te beteren. Ondertussen is Roberto gezond en wel weer thuis en hebben wij een sponsor die met veel liefde maandelijks geld opstuurt voor fleswater en poedermelk.

De jong ouders vroegen ons laatst of dat wij het zagen zitten om hun kindje in te zegenen en op te dragen. In alle nederigheid een hele eer voor ons. We baden, deelden samen wat bijbelgedeeltes, Jessica zong wat liedjes en dan zegende en baden we voor het kindje en de ouders. Een hele bijzondere belevenis.

We laten onze kop niet hangen

Wijzelf kregen ook alweer een reeks van pandoeringen rond ons oren sedert dat we terug zijn uit België. Zo zijn er hier de laatste periode heel wat serieuze onweders geweest met héél zware regenval. Dus onze zaal stond weer onder water, dwz weer een deel materiaal kapot en extra kosten, maar we gaan nu kijken voor een drainage systeem te steken. Wat huishoudtoestellen zijn kapot, al paar keer in panne gestaan met de Ford en ook onze hond had een virus opgelopen waardoor ook hij maar een kleine kans meer had op overleven. Gelukkig is het een stevig bazeke en heeft hij flink stand gehouden. Na een veertiental dagen was hij er dan toch volledig door geraakt. Nu ja, er kunnen dingen op onze weg komen die ons ontmoedigen maar ook wij geven de moed niet op. De overwinning is al behaald dus gaan wij moedig voort (al is het heel vaak met knikkende knieën). We behoren tot het sterkste leger dat er maar bestaat, met aan de leiding de Allergrootste Krijgsheld ooit, en daar moeten we ons op blijven focussen hé. Al lijkt het soms niet zo, we weten dat wanneer we het zelf niet meer kunnen, Hij ons draagt! Dus... Gaan met die banaan!!



Extra handen

We kregen ook mijn pa met z'n vrouw Micheline op bezoek, en ook Dirk en Nicole hadden wat helpende handen uit België. Jessica, Micheline en Jenny (te gast bij D&N) vlogen in de pakketten en kregen op dat moment to horen dat er weer een baby'tje geboren was in het Roma dorp, dus begonnen ze met z'n drieën direct aan een pakket voor de nieuwe spruit. Dezelfde dag konden we dus nog met z'n allen de kersverse mama gelukkig maken met een doos kledij, wat lakens, reismand zodat het toch iets had om in te slapen, ... Wat dit gezin krijgt hebben ze, want verder hebben ze niet meer dan dat. Sowieso beginnen we binnenkort samen met Nicole ook aan het doorlopen van hun (D&N) sociale enquêtes van het Roma dorp. Gewoon een kwestie van elk gezin nog persoonlijker te leren kennen en weten wat we kunnen betekenen, zo kunnen we dan telkens in samenspraak met Dirk en Nicole zien wat gedaan kan worden. Onlangs kregen we een honderd vijftig dozen vol met kledij van andere

zendelingen die hier ook in Roemenië werkzaam zijn. En de andere helft stond nog vol! Maar daarvoor zijn we hier hé. Maar vol of niet, terwijl Jessica haar inzet levert om pakketten te maken ben ik al volop bezig, samen met een paar roma's, de schuur aan het aanpakken. Zo zijn we al klaar met beton gieten en beginnen we deze week met een extra niveau steken. Het is een beetje een rabbeling zoals wij da zeggen, want alles moet telkens versmeten worden en zo vliegt ook jessica mee rond met haar kledijdozen om zo toch, op vaak ongemakkelijke manieren, de pakketten klaar te krijgen. Moeilijk gaat ook hé. Maar in de zomermaanden mogen we dan ook weer heel wat bezoek verwelkomen, dus... meer bezoek = meer helpende handen! We zien't zitten!

"We hopen dat er ook nog wat persoonlijke sponsors voor ons als gezin mogen bijkomen. Een inkomen hebben we niet, dus we zijn volledig afhankelijk voor ons eten, kledij, ... van wat mensen ons geven. Als we een vast minimum aan sponsors kunnen verzamelen, dan weten we ook dat we dit werk mogen en kunnen verder doen. Wilt u ons hierbij helpen? 5 euro - 10 euro - ... Ieder bedrag maakt voor ons een groot verschil. Van harte bedankt!"

*Gods rijkste zegen
allemaal!*

*En bedankt om ons steeds
te volgen!*

Spreekt het project je aan en wil je ons graag helpen om anderen een beter leven te bieden? Dan kan dit door:

Materiële hulp

Zie flyer inzameldag

Financiële steun

- Kan een eenmalige donatie zijn of een maandelijks vast bedrag op rekeningnr:
vzw Talmid Ministries
IBAN: BE82 0682 4052 5368
BIC: GKCCBEBB
Steeds met vermelding 'Familie Priem'
- Of voor ons pers. als zendingsfamilie, kan dit op onze privérekening:
Familie Priem
IBAN: BE24 8601 1087 6638
BIC: SPAABE22

Gebed

- Dat de werken aan de schuur goed en vlot mogen verlopen. Dat we financieel voldoende zullen hebben om alles af te werken.
- Financiën voor onszelf en voor onze verschillende projecten. Ook merken we meer en meer de slechte toestand van ons huis op (schimmels die vormen door wakte, water die blijft staan in de kelder waardoor hout begint te rotten, dat we dus dringend zullen moeten aanpakken, water komt in de badkamer door de voegen naar binnen, ...). Hiervoor hebben wij helemaal geen middelen. Bidt voor ons dat dit toch zal kunnen aangepakt worden, want leven in een vochtig huis waar schimmels vormen, dit kan niet goed zijn voor de gezondheid.
- Deze zomer krijgen we heel wat bezoek over de vloer. Bid dat we elkander tot zegen mogen zijn. Dat de mensen God Zijn werken hier mogen waarnemen.
- Voor Zijn leiding, elke dag opnieuw. Dat de mensen rondom ons Zijn liefde proeven en hiervoor willen kiezen.
- Mensen leven enorm met bijgeloof. Dit belemmert hen in vele dingen. Help met ons bidden om dit te doorbreken.

Projecten

- Relaties onderhouden, tegemoet komen in de noden (waterput steken, fiets aankopen om te gaan werken)
- Roemeense gewoonten beter leren kennen, maar toch proberen bep. andere inzichten te geven aan de mensen
- Kledij, voedsel en sponsorgeld bedelen
- Kinderwerk (spel, sport en ontspanning),
- huiswerkbegeleiding, ...

Contact

Familie Priem
Vaidei 266
337414 Judetul Hunedoara
Romania

Website: www.pelunca.be

Email-adres: tjssjessicapriem@pelunca.be

thuisfront@pelunca.be

Dank aan

- Onze fantastische Heer voor Zijn leiding
- Zendorganisatie Talmid Ministries
- Thuisgemeente Effatha Staden
- Iedereen van het thuisfrontteam:
Opnieuw voor de mooie benefiet, voor het bezoek aan de Bijbeldag, binnenkort de inzameldag. Jullie zijn schatjes!
- Familie en vrienden
- De familie Soetaert voor de warme ontvangst en opvang tijdens ons verblijf in België.
- Alle sponsors. Zonder jullie steun zouden we hier niet langer kunnen verder doen. Sommigen zeggen " 't is maar een druppel op een hete plaat, wat maakt het verschil?" Wel, je zal maar net onder die druppel staan. Wij kunnen zeggen: "Jullie steun maakt hier een heel groot verschil en vormen heel wat druppels".
- Aan allen die zich ook weer dit jaar hebben ingezet voor de Mmm-actie, voor de mensen van de VVP die dit alles aanmoedigen, in kaart brengen, vergaderen, ...

"Alvast heel erg bedankt voor de interesse, steun en gebed."

Groetjes Tijs, Jessica, Marie-Lou en Lowie Priem.