



Allo allo, Eens even tijd maken voor een nieuwsbrief hé

Ondertussen toch wel al een eindje geleden, niet? Wel, het is dan ook héél erg druk geweest.

In de eerste plaats hadden we de werking die draaide zoals gewoonlijk: programma's met de kinderen, pakketten maken, enquêtes aanpassen of aanvullen, ...

Maar in de tweede plaats hadden we een schuur die gerenoveerd moest worden en in gereedheid gebracht worden voor het volgende transport. Zo was Jessica dus volle bak bezig met hulpgoederen sorteren,

pakketten maken en klaar zetten om dan rond te brengen, zodat de schuur zo veel mogelijk ontruimd kon worden.

Tegelijkertijd was ik bezig met het opknappen van de schuur. Er werd beton gegoten waar nodig, we maakten een extra niveau en natuurlijk een paar trappen om boven te geraken. Er werden rekken gemaakt tegen alle muren, van onder tot boven, zodat de nieuwe sorteerruimte klaar was voor de vele dozen die onderweg waren. Het is dan ook een heel handige sorteerruimte geworden.

En met het extra verdiep was de stockeerruimte ook serieus in volume toegenomen. Dus, na vele vijven en zessen eindelijk de schuur klaar om het volgende transport te verwelkomen.



Eens gelost = aan de slag!

We waren dan ook heel benieuwd of alle hulpgoederen uiteindelijk gingen binnen kunnen. Maar ja hoor, met de vele helpende handen en het fantastisch inzicht van Rein en Jessica kon alles er net in. Alle ja, behalve de fietsen dan. Die zijn we dan ook direct beginnen herstellen waar het nodig was en beginnen uitdelen aan de mensen die er één het hardst nodig hadden. Zo zijn er weer een paar papa's die wat meer kans hebben om ergens te kunnen gaan werken en kunnen enkele mama's met hun kindje naar school met de fiets. Wat genieten ze daarvan! Ook een grote dank aan onze vrachtwagenchauffeur Samuel om opnieuw dit transport naar Roemenie te brengen. Ook aan alle mensen die gegeven hebben, die hielpen sorteren, ... een hele dikke merci. We kunnen er niet genoeg zeggen!



Voorrecht om met de kinderen te werken.

Ondertussen startte ook de grote vakantie en begonnen dus weer de extra kinderprogramma's. Het is toch zo zalig te zien hoe de kinderen genieten van de aandacht, de verschillende soorten activiteiten, om samen te dansen, kortom om even uit hun harde realiteit gehaald te worden. En het is dan ook een enorm voorrecht om via de werkjes die we met hen maken hen bij te brengen wat voor een coole God we toch hebben. Zo werkten Jessica en Shari de hele zomer rond de schepping. Stap voor stap stonden ze op een hele, leuke en creatieve manier stil bij hoe wonderlijk toch alles gemaakt is. Deze keer splitsten ze dan ook de kinderen op in twee groepen, kinderen en tieners, om zo nog intenser te kunnen bezig zijn met hen. Ze willen de band met de tieners hierdoor versterken omdat we zien dat er toch weer meerdere meisjes aan jongere leeftijd zwanger worden.

*„
Het is toch zo zalig te zien
hoe de kinderen genieten van
de aandacht „*



Vrienden en familie

We hadden ook weer het enorme voorrecht om vrienden en familie over de vloer te krijgen. Zo zalig om weer es wat mensen rond ons te hebben, kunnen praten in onze eigen taal, bemoedigende gesprekken voeren en samen bidden. De vele bezoekers zorgden voor vele helpende handen waardoor we echt allen samen een boel werk hebben kunnen verzetten. Want ja hoor, vakantie hier betekend 'der samen invliegen'. Al maakten we ook wel af en toe es tijd om samen te genieten en wandelingen te maken in de prachtige natuur die Roemenie te bieden heeft. Aan diegenen die gekomen hebben, wel, we hebben echt van jullie genoten!

Verschrikkelijke toestanden in omliggende Roma dorpen.

We hebben ondertussen ook al een paar keer bezoeken kunnen brengen aan het roma dorp van Orăștie en aan dat van Geoagiu, wat wel spannend was om daar zomaar binnen te wandelen.

Met 13 in een takkenhuisje

Wel, maar als je spreekt van ellende, daar is er enorm veel! Zoveel huisjes van amper 3 op 3 of 4 op 4, gemaakt van takken, zonder water of elektriciteit. Daar wonen ze dan in met het hele gezin, vaak met grootouders erbij. Zo waren er die er met 13 woonden, waarvan er telkens een deel niet anders kunnen dan buiten slapen. En zelfs diegenen die binnen slapen liggen gewoon op de grond, van aarde dan nog wel.

Zonder kleren en hoogzwanger

De meeste kindjes lopen er gewoon wat verloren rond, vaak zonder kleren. Tienermeisjes van amper vijftien jaar lopen hoogzwanger rond met al een kindje van twee op de arm. Zwangere tienermeisjes die zich zelfs staan te prostitueren langs de weg om maar iets te kunnen hebben. Het is echt onbeschrijfelijk! We bidden dat God ons ook daar zou kunnen gebruiken.

Alles is mogelijk

Als je de dorpen met elkaar vergelijkt dan zie je toch een enorm groot verschil. De inzet die Dirk en Nicole er al vijftien jaar leveren werpen er toch serieus hun vruchten af hoor. En er is nóg zoveel te doen zelfs in Romos. Daarom kunnen we nie anders dan bidden en luisteren naar Zijn wil. Anders zijn we in de kortste tijd opgebrand, want werk meer dan genoeg hier! Gelukkig hebben we een grote God en is bij Hem alles mogelijk!



Nieuw schooljaar, nieuwe start

En ondertussen is het schooljaar ook hier terug van start gegaan en mocht Marie-Lou haar eerste schooldagen beleven. Telkens met een bang hartje, maar blijkbaar doet ze het er echt wel goed. We zijn zo fier op onze kleine meid! Wel raar na een jaar en half constant samen te zijn en haar altijd bij ons te hebben bij alles wat we deden. Zo zijn we nu ook begonnen met het anders aanpakken wat de kledij pakketten betreft. In plaats van per persoon een pakket te maken gaan wij nu naar het Roma dorp met een hele boel dozen, gesorteerd op maat en laten we de mensen één voor één binnen om een aantal kledingstukken zelf uit te kiezen. Hierbij hebben ze wel onze hulp meer dan nodig, want de meesten weten in geen honderd jaar hoe eraan te beginnen. Ze hebben geen idee wat hun maten zijn, want sommigen moesten nog nooit eerder zelf hun eigen kleren uitzoeken, dus ja.



Een woordje van dank

Lieve mensen, we kunnen jullie niet genoeg bedanken voor al jullie steun, gebed, bemoediging, interesse in wat we doen, ... Het doet ons enorm veel deugd! Het is hier soms heel hard, eenzaam en zwaar, maar het bemoedigd ons enorm om gewoon aan jullie te denken. Jullie betekenen heel veel voor ons. En als dat al zo is bij ons, zelfs al kennen we velen van jullie amper of zelfs niet, hoeveel te meer houdt God dan niet van jullie, Hij die jullie door en door kent! Het is zo zalig en zo'n voorrecht met Hem te leven. Kinderen van Hem genoemd te worden, van de Koning der koningen! Wat maakt dat ons dan? ... Jaja, inderdaad! De max toch!

Spreekt het project je aan en wil je ons graag helpen om anderen een beter leven te bieden? Dan kan dit door:

Materiële hulp

Eventjes op hold - We hebben geen gerief meer nodig.

Financiële steun

- Kan een eenmalige donatie zijn of een maandelijks vast bedrag op rekeningnr:
vzw Talmid Ministries
IBAN: BE82 0682 4052 5368
BIC: GKCCBEBB
Steeds met vermelding 'Familie Priem'
- Of voor ons pers. als zendingsfamilie, kan dit op onze privérekening:
Familie Priem
IBAN: BE24 8601 1087 6638
BIC: SPAABE22

Gebed

- Dat de werken rondom ons huis goed en vlot mogen verlopen. Dat we financieel voldoende zullen hebben om alles af te werken zodat er geen verder waterschade meer kan zijn komende winter
- Dat het dak van onze schuur nog mag klaar geraken voordat de winter begint en dat we mogen toekomen met het hiervoor voorziene budget
- Voor onze flinke dochter die nu al een paar weken naar school gaat, dat ze nog steeds dat vrolijke zonnetje mag blijven en dat ze heel snel de taal mag kunnen.
- Dat we van een goede gezondheid mogen blijven genieten.
- Mensen leven enorm met bijgeloof. Dit belemmert hen in vele dingen. Help met ons bidden om dit te doorbreken.
- Voor Zijn leiding, elke dag opnieuw. Dat de mensen rondom ons Zijn liefde proeven en hiervoor willen kiezen.
- Ook voor bepaalde nieuwe visies die we hebben, dat het mag duidelijk zijn of het al dan niet Zijn wil is.

“Alle, kga jullie dan maar weer laten want m’n billen beginnen hier serieus te jeuken op die stoffen stoel. Khad nochtans nog veel te vertellen hoor maar tzal dan ook wel zijn voor de volgende brief hé. Of ‘t moest zijn dat je es oversteekt.
Bye, bye! God’s zegen allemaal en merci!”
Groetjes Tijs, Jessica, Marie-Lou en Lowie Priem.

Projecten

- Relaties onderhouden, tegemoet komen in de noden (waterput steken, fiets aankopen om te gaan werken)
- Roemeense gewoonten beter leren kennen, maar toch proberen bep. andere inzichten te geven aan de mensen
- Kledij, voedsel en sponsorgeld bedelen
- Kinderwerk (spel, sport en ontspanning),
- huiswerkbegeleiding, ...

Contact

Familie Priem
Vaidei 266
337414 Judetul Hunedoara
Romania

Website: www.pelunca.be
Email-adres: tijssjessicapriem@pelunca.be
thuisfront@pelunca.be

Dank aan

- Onze fantastische Heer voor Zijn leiding
- Thuisgemeente Effatha Staden
- Iedereen van het thuisfrontteam:
Voor jullie enorme inzet. Again, jullie zijn schatjes!
Deze zomer kregen we heel wat bezoek over de vloer. Zo dankbaar dat we elkander tot zegen mochten zijn, dat de mensen God Zijn werken hier mochten waarnemen.
- Aan alle sponsors, zonder jullie steun zouden we hier niet langer kunnen zijn. Ook de liefdevolle, anonieme gevers willen we van harte danken.
- Aan allen die zich ook weer dit jaar hebben ingezet met het sorteren, laden, lossen en brengen van ons tweede transport. De familie Soetaert voor de warme ontvangst en opvang tijdens ons verblijf in België.
- Voor de mensen van de VVP die zich ook zo hard inzetten voor alle zendelingen. De brieven, de gebedspunten aanvragen en meebidden voor de zendelingen, ...