



Pe Lunca

Op het veld

Marcus 4: 26-30

Dag lieve mensen! Eindelijk nog eens een nieuwsbrief!

Eens kijken waar we het eerst gaan over hebben. Hmm..., wacht hoor, even m'n pet rond gooien, voila daar hebben we't: ondertussen zijn we blijven verder doen waar we reeds mee bezig waren, maar zijn we ook serieus actief in Roma dorp Geoagiu en Orăștie.

In het begin leek dit absoluut niet haalbaar omdat het simpelweg veel te veel is om alleen te doen, maar na veel bidden kwam Jessica plots af met een maandschema die zó duidelijk en overzichtelijk was. Alles en iedereen komt aan bod, wij zagen het helemaal zitten op die manier, en zijn er dan ook volle bak ingevlogen. Zo zijn we dus heel intensief werkzaam in beide, hele grote, Roma dorpen. En zijn we nog steeds bezig met wat al gaande was.

In Geoagiu legden we de eerste contacten via een heel klein enthousiast kerkje waar we heel 'toevallig' op uit kwamen. Dit kerkje ligt aan de rand van het Roma dorp Geoagiu en het zijn zelf arme Roma's die er de diensten houden. Zij preze de Heer voor onze bereidwilligheid om er te willen werken en stonden meteen tot onze dienst. We baden samen en organiseerden samen een drie daagse evangelisatieactie. We kunnen niet anders dan zeggen dat dit een groot succes was. De opkomst was overweldigend! We spraken de mensen toe vanuit ons hart en allen werden heel diep geraakt. Zeventig procent zat te huilen, dikke tranen te huilen. Terwijl we zeiden dat we voor



hen wilden bidden liepen de eersten al naar ons toe. In nog geen vijf minuten tijd stond er een enorme bende voor ons! Wat een voorrecht dit te mogen meemaken. Het zorgde er natuurlijk ook voor dat iedereen meteen wist wie we zijn en dat we direct het respect gewonnen hebben van een heel groot deel van het dorp.

Ondertussen zijn zowel in Geoagiu als in Orăștie al een hele boel enquêtes afgenomen en al heel wat pakketten met kleren afgeleverd. Er werden ook al één keer voedselpakketten rondgebracht in Geoagiu. Enkele mensen kregen dankzij onze hulp hun paspoort terug waardoor ze weer recht kunnen hebben op een bestaansminimum van 240 lei (54€), maar zo zijn er nog veel die hiermee geholpen moeten worden. Ook werd hier en daar medische hulp verleend dankzij onze inzet.

We bidden voor extra budgetten want de ellende is er dan ook niet te beschrijven. Het is gewoonweg onmenselijk!!



Geen kachels, geen hout, geen eten, kapotte deuren, vaak geen ramen, ... Het zou dan ook fantastisch zijn moesten we zelf in de omgeving een werkplaats kunnen hebben. Ik sprak al reeds met de burgemeester en eens we er een eigen locatie hebben kan de gemeente zelf ook nog bijspringen in bepaalde noden.

Met een eigen locatie en voldoende budget zou het fantastisch zijn om de mensen ter plekke te laten komen. Al is het maar om één keer in de week, een tas verse soep met een stuk brood te komen eten, om hen naar daar te laten komen om kleren uit te kiezen zoals we reeds doen in Romos, dit bespaart ons ook een heleboel werk in het maken van pakketten.

Het verscheurt ons hart te zien



hoe bejaarde mensen huilen van de honger, kindjes naakt rondlopen met opgezwollen buikjes door ondervoeding, zo velen verkleumd van de kou, stinken omdat er simpelweg geen water is (behalve in de rivier maar bij -20 is ook die helemaal dichtgevroren). Sommigen wonen in hutjes gemaakt van wat planken en plastic, het is er even koud binnen als buiten en als ze dan al wat kunnen slapen dan nog durven ze bijna niet want als ze zich teveel bewegen dan bijten de ratten! En dat allemaal met veel te veel op elkaar, met baby's,...!!!



Ook voor ons is het al heel zwaar geweest. Niet alleen het zien en ervaren van dit alles, maar ook gewoon het werk. Het is super veel. We zijn elke dag bezig van s'morgens tot s'avonds. En al dit werk moet ook gebeuren in de extreme vrieskou, daarom willen we volgend jaar ook in de schuur een afgesloten ruimte maken waar vuur kan gemaakt worden. Want met bevroren handen en voeten wervken is geen doen! Nietwaar Nancy'tje? Teunia?





Gelukkig hebben we af en toe eens bezoekers die ons komen ondersteunen. Of die het ons nog lastiger maken met constant flauwe grappen. Kent iemand Didier Delbaere? Grapje hoor! We hebben echt super hard genoten van hun bezoek! Ik ben heel blij met m'n nieuwe friend

De kinderprogramma's in Romos gaan ook flink door. De kinderen genieten enorm van de aandacht, de warmte en de liefde waar mijn vrouwtje zo vol van is. Ze heeft nu ook de programma's opgesplitst. Zo hebben we nu kinderen en tieners apart zodat we nog gerichter bezig kunnen zijn. Soms gooien we dan es de groepen weer samen om een activiteit te doen waar de tieners de kleintjes helpen. Zo leuk om de vorderingen te mogen zien onder hen. We hopen dit ook te kunnen doen in de andere Roma dorpen, kinderen gaan daar zelfs niet of toch niet veel naar school. We willen het schoolgaan ook daar echt gaan stimuleren. Maar om ook daar kinderwerk te kunnen doen, zou dus een eigen locatie nodig zijn.



Naast dit werk mochten we in december nog een transport uit Duitsland ontvangen, voegden we ook weer heel wat nieuwe foto's toe op de site en op onze Facebookpagina, pasten we de teksten wat aan, konden we de boekhouding na veel zweten begin februari indienen, ... En nu dus weer wat tijd voor deze nieuwsbrief. Maar we doen dit met ons hele hart voor al onze trouwe lezers. We danken God dat alles zo goed en mooi geregeld liep afgelopen maanden. Ook qua sponsoring is het soms wat spannend geweest. Momenten dat we serieus te kort dreigden te komen, werden we aan het eind van de maand dan toch gezegend met zelfs een 20€ euro meer dan voorzien. We danken bij deze ook alle vaste sponsors die voor ons gezin voorzien en diegene die het project sponsoren. Jullie maken een groot deel uit van dit geheel. Want zonderen deze budgetten kunnen we zelf weinig doen. Wie graag ook wil bijdragen...

Binnenkort steken we ook weer wat grenzen over zodat we nog eens in het tropisch België kunnen vertoeven. Van 17 maart tot 5 april dus. Ook dat worden weer drie hele, drukke weken van bezoeken brengen en gaan spreken. Ook hebben we weer de jaarlijkse benefiet op 1 april (geen grapje). We hopen dan ook jullie er opnieuw of voor het eerst te mogen verwelkomen. Er zullen zeker weer heel wat foto's op groot doek passeren, zodat jullie een zo duidelijk mogelijk beeld kunnen krijgen van hoe het hier is.

Zo, ik zal het hierbij laten. Als jullie nog meer willen weten kun je altijd es polsen waar en wanneer we ons werk gaan voorstellen terwijl we in België zijn of als je zelf iets weet waar je ons kan vragen om af te komen... Of kom gewoon af naar de benefiet!

Vele groetjes iedereen, veel zegen en van harte bedankt voor het lezen!

Aan Hem alle eer en glorie!!



Spreekt het project je aan en wil je ons graag helpen om anderen een beter leven te bieden? Dan kan dit door:

Materiële hulp

Eventjes op hold - We hebben geen gerief meer nodig.

Financiële steun

- Kan een eenmalige donatie zijn of een maandelijks vast bedrag op rekeningnr:
vzw Talmid Ministries
IBAN: BE82 0682 4052 5368
BIC: GKCCBEBB
Steeds met vermelding 'Familie Priem'
- Of voor ons pers. als zendingsfamilie, kan dit op onze privérekening:
Familie Priem
IBAN: BE24 8601 1087 6638
BIC: SPAABE22

Gebed

- bid aub voor een steeds veilig verloop wanneer we in de Roma dorpen werkzaam zijn. Mensen moeten wachten tot we bij hen langsgaan voor een sociale enquêtes, dat vraagt veel geduld van hen, want allemaal hebben ze de hulp even hard nodig. Maar we doen wat we kunnen. Voorlopig respecteren ze dit enorm. Bid dat het zo mag blijven.
- dat we de juiste aanpak (omgaan met de mensen, keuzes in prioriteiten, ...) hebben en dat we in staat mogen zijn de ellendigste situaties wat menselijker te maken
- bid aub ook voor een eigen locatie in de buurt van de dorpen (zou voor ons het werk vergemakkelijken en dan zouden we ook daar met de kinderen kunnen werken en ...)
- Natuurlijk is gebed om extra handen dan meer dan nodig. We geloven in uitbreiding, maar daarvoor hebben we mensen nodig die het team komen versterken.
- Bid dat we volhouden wat we aan het doen zijn, maar een balans blijven vinden en ook op tijd tot rust kunnen komen. Want in de noden zouden we wel kunnen verdrinken, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk!
- Zeker ook voor voldoende sponsoring om meer voedselpakketten te kunnen maken. Mensen lijden zo veel honger.
- Ook voor ons persoonlijk, sommige maanden zijn echt héél krap. Bid voor meer vaste sponsors voor ons gezin aub!
- Ook aub voor het kamp dat eraan zit te komen! Voor alle kinderen het eerste kamp. Super leuk, maar ook best spannend. Dat de kinderen zich gedragen, mogen genieten met volle

teugen en dat er volle bak kan gezaaid worden.

- Voor onze eigen kinderen wanneer we drie weken (17 maart tot 5 april) in België zullen vertoeven. Het is steeds een hele drukke en vooral emotioneel uitputtende periode.
- Dat de benefiet weer een succes mag zijn. Zegen ons fantastisch thuisfrontteam in de verdere voorbereidingen, alle vrijwilligers die zich aanbieden, de mensen die komen eten, ... Wat een zegen dat deze maaltijd elk jaar mag doorgaan.
- Dat we steeds in alles Zijn wil volgen en dat bij alles wat we doen alle eer en glorie Hem toekomt.

Projecten

- Relaties onderhouden, tegemoet komen in de noden (waterput steken, fiets aankopen om te gaan werken)
- Roemeense gewoonten beter leren kennen, maar toch proberen bep. andere inzichten te geven aan de mensen
- Kledij, voedsel en sponsorgeld bedelen
- Kinderwerk (spel, sport en ontspanning),
- huiswerkbegeleiding, ...

Contact

Familie Priem
Vaidei 266
337414 Judetul Hunedoara
Romania

Website: www.pelunca.be

Email-adres: tijssjessicapriem@pelunca.be
thuisfront@pelunca.be

Dank aan

- De mensen van de VVP die alweer iets mooi in elkaar knutselden voor alle zendelingen.
- Ons prachtig thuisfrontteam om achter de schermen een mooie benefietavond in elkaar te steken, te vergaderen, rondsturen van affiches, helpen met uitdelen van posters, kaarten verkopen, ...
- Allen die ons de kans geven om ons werk te komen voorstellen.
- Print-Design voor onze site! Ze helpen ons prima door de puntjes op de i te zetten.
- En zeker ook onze ontwerper Thibo Talloen voor onze nieuwsbrieven, infobrochure in verband met EVS, ontwerp van flyers en posters voor de benefietavond.
- De mensen van de VVP die zich ook zo hard inzetten voor alle zendelingen. De brieven, de gebedspunten aanvragen en meebidden voor de zendelingen, ...

We voelen ons zo gezegend met zo veel mensen achter ons, die ons steunen en meehelpen. Zonder al deze helpende handen zouden we dit allemaal niet kunnen doen. Maar bovenal zo dankbaar dat Hij ons gebruikt om dit werk te doen. Leven om te dienen, leven om te geven, leven en hoop brengen! Fantastisch toch.