



Pe Lunca

Op het veld

Marcus 4:26-30

Dag beste mensen! Efkes fijn om me op m'n gemak in de schaduw te zetten om deze nieuwsbrief te typen. Het is hier dan ook echt enorm warm!

Het is al geleden van rond maart denk ik dat er nog es een nieuwsbrief jullie richting kwam hé als ik het goed op heb. Dat wil dus zeggen dat ik kan starten met zeggen dat we een gezellige tijd hadden in België met weer een enorm gezegende benefiet. De opkomst was dan ook weer indrukwekkend, prachtige decoratie, super sfeer. Dus alweer onze enorme oprechte dank aan iedereen die aanwezig was, die hielp de avond zelf en last but not least ons fantastisch thuisfront die (los van alles dat ze al het hele jaar door doen voor ons) dit weer zo goed organiseerde. Dankzij de benefiet, de kerken waar we mochten ons werk voorstellen, vrije giften en de super lieve werknemers van woonzorgcentrum De Pottelberg, mochten we tevreden terugkeren naar Roemenië met een mooie opbrengst.



Engeland, daar gaan we!

Eind juni vertrokken we met het gezin naar Engeland. We werden gevraagd er ons werk voor te stellen op een evenement en dan om op zondag ons getuigenis te brengen met opnieuw een kort woordje uitleg over wat we hier doen.

Alles werd geregeld door Pete, een Engelsman die sinds een groot jaar ook in Roemenië woont en sinds kort zijn zijn bouwplannen gestart om een gelijkaardig project op te starten zo'n klein uurtje hiervandaan. We genoten ook van onze vrije dagen in Engeland, want ook die werden voor

ons geregeld, en we probeerden er onze batterijtjes zoveel mogelijk op te laden om er daarna weer stevig in te vliegen met de vele bezoeken die we mogen verwelkomen gedurende de zomermaanden.



Steun project PeLunca

IBAN: BE29 1030 4919 8064

BIC: NICABEBB

PayPal: www.paypal.me/pelunca

Steun familie Priem

IBAN: BE24 8601 1087 6638

BIC: SPAABE22

Steeds vermelden: "familie Priem"

Tijs, Jessica en Kids

www.pelunca.be

tijsjessicapriem@pelunca.be

thuisfront@pelunca.be

Uitgave 12 | Juli 2017

Ons eerste kamp

Na België hadden we dan ons allereerste kamp in Varmaga (een prachtige locatie tussen de bergen), met zowel Roma als Roemeense kinderen samen. Met een enorm dankbaar hart kunnen we meedelen dat we ook daar enorm van genoten hebben. Het weer was wel een absolute ramp!

Al onze voorbereidingen voor buitenactiviteiten vielen niet in het water maar in de sneeuw! Echt waar, tot de dag ervoor mooi zonnig weer en de dag erna meteen weer zo. Maar de dagen van het kamp zelf heeft het vrijwel constant gesneeuwd en was het heel koud. Dan maar met z'n allen gezellig samen binnenblijven hé. De kinderen hadden er alle begrip voor en hadden het heel erg naar hun zin.

Voor alle kinderen de eerste keer dat ze ergens naartoe gingen, dus kunnen jullie je wel voorstellen dat het voor hen een enorm avontuur geweest is. We vulden de dagen met heel wat groepsspelletjes en creatieve programma's, maar ook met momenten van bezinning en les. Alles verliep in een leuke sfeer, zonder conflicten, met wederzijds respect, ... Wij kijken er alleszins heel tevreden op terug!

Nogmaals onze oprechte en enorme dank aan allen die dit samen met ons mogelijk maakten, iedereen die een varkentje adopteerde of bijdroeg op eender welke andere manier. Hopelijk mogen er nog veel zo'n kampen volgen.



Na het kamp pikten we de draad weer op in de Romadorpen. We gingen verder met de bezoeken, kledij sorteren en bedelen, voedselpakketten, medische hulp, ...



Driedaagse in Geoagiu

Vorige maand beleefden we ook drie zeer intensieve dagen samen met Jan en Gerry Aarts, stichting Hulp door Genade, en een toffe jonge bende van de facilitaire opleiding van de NHTV te Breda. We staken de handen uit de mouwen in het Roma-dorp van Geoagiu. Hier even de drie dagen op een rij:

Dag 1:

zowel jongens als meisjes gingen aan de slag met het uitbreken van ramen. In de plaats daarvan kregen de gezinnen een nieuw raam. Dit werd volledig bekostigd door deze schoolgroep! Waarvoor een super grote dank.

Dag 2:

de jongens gaan verder met het uitbreken en vervangen van de ramen. Samen met de meisjes ga ik spelletjes spelen met de kids. Wat een geweldige, drukke, chaotische, soms toch wat georganiseerde, maar heel plezierige tijd. Dit was de eerste keer dat ik er echt ging spelen met de kids. Het was te merken dat de kinderen dit helemaal niet gewoon zijn. Zo moeilijk om hen te laten luisteren, afspraken volgen, ... Maar wat meer dan overduidelijk was, was hoe gelukkig ze waren en hoeveel ze ervan genoten hebben. In de namiddag gingen Gerry en ik de nodige boodschappen doen, want de volgende dag wilden we de kids een klein voedselpakket overhandigen. Vers fruit, een broodje, een drankje en een kleine snoep. Mmmm.

Dag 3:

De mannen ronden het werk met de ramen af, delen nog wat deuren uit en helpen er nog wat plaatsen. De meiden speelden nog wat spelletjes en daarna overhandigden we samen de voedselpakketten. Iets meer dan 100 werden er gemaakt en in amper een kwartiertje waren deze uitgedeeld. Er bleven jammer genoeg maar kinderen bijkomen, waardoor we niet voldoende hadden. En dan nog zeggen dat we tijdens de schooluren dit uitdeelden. Zo zie je maar hoe weinig kinderen hier ook effectief naar school gaan. Daarom willen we ook heel graag een locatie in Geoagiu, in de buurt van het roma-dorp, zodat we meer kunnen werken met de kinderen en hun gaan motiveren. Help dus aub meebidden hiervoor.

Het is verschrikkelijk om te zien hoeveel honger deze mensen elke dag lijden. Daarom hopen we ook met ons project Pelunca Food Parcels (5€/pakket) regelmatig(er) iets van voeding te kunnen geven aan de mensen. Maar we kijken terug op drie dagen fantastisch werk! Een mooie samenwerking met Jan en Gerry Aarts. En een bijzondere ervaring voor de groep studenten



Vaarwel en welgekomen

Jammer was wel dat we vorige maand ook afscheid moesten nemen van onze camionette. Wel, tis te zeggen jammer en niet jammer: Ondertussen zijn we gezegend met een nieuwe (tweedehands) camionette die nog een slagje langer en hoger is en bovenal mochten we in alle drukte hieromtrent weer getuige zijn van hoe Hij alles onder controle heeft en regelt. Weer een zeer intense les geweest in loslaten en vertrouwen. Al vrees ik dat ik het nooit echt ga leren.

De auto die we nu hebben, haalden we uit Engeland. De hele onderneming verliep met tegenslagen, problemen en obstakels. En telkens wanneer we met de handen in het haar stonden en dachten niet meer verder te kunnen kwam er geheel uit onverwachte hoek een oplossing, en telkens op de allerlaatste minuut!

Bv: Door allerhande omstandigheden waren we heel laat en konden we maar de allerlaatste bus nemen naar Cluj (waar het vliegveld is), toen we eindelijk net op het nippertje aankwamen bleek dat door omstandigheden die bus niet reed. Paniek, paniek, maar dan verscheen een andere bus met een zeer

gefrustreerde chauffeur. We vroegen hem ofdat we überhaupt nog een andere optie hadden en hij zei dat hij meer dan een uur vertraging had opgelopen en dat hij nog wou rijden naar Cluj. Hij had nog enkele vrije plaatsen en wij mochten mee met hem. En zo verliep alles wat we deden, overal waar we aankwamen, echt te zot voor woorden. Zeer mooie les voor ons.



Spreekt het project je aan en wil je ons graag helpen om anderen een beter leven te bieden? Dan kan dit door:

FINANCIËLE STEUN

Eenmalige donatie of maandelijks vast bedrag.

Steun project PeLunca:

IBAN: BE29 1030 4919 8064

BIC: NICABEBB

PayPal: www.paypal.me/pelunca

Steun familie Priem:

Familie Priem

IBAN: BE24 8601 1087 6638

BIC: SPAABE22

GEBED

- We zijn volop bezig om alles geregeld te krijgen om te kunnen starten met de bouw van de eerste twee huisjes. Draag dit in gebed aub. Ook voor meer vaste sponsors.
- Weer een periode van bezoek tegen bezoek. Heel druk dus! Bid voor de bezoekers en voor ons, voor onze kinderen, voor een goede balans tussen werken en tijd met elkaar.
- Bid voor helpende handen (tijdelijke maar ook dat God mensen roept om ons blijvend te komen versterken). Onze aanvraag voor EVS (European volunteer service) is opnieuw volledig in orde en goedgekeurd dus hopen we dat jongeren (tss 18 en 30) het enthousiasme mogen vinden om twee tot maximum twaalf maanden te komen meehelpen.
- Er zijn zo veel dingen dat we graag zouden willen doen in de Romadorpen en vooral blijft Geoagiu veel in onze gedachten en gebeden. We helpen de mensen al met kledij, voeding voor babies, nu en dan een voedselpakket, maar er is nog zo veel meer nodig om hun waardige kansen te kunnen helpen geven in dit arme Roemenië. Een eigen locatie zou daar dus meer dan welkom zijn. We vragen om aub mee te helpen bidden hiervoor. Want dit werk kunnen we niet beginnen zonder Zijn goedkeuren. Dus zowel de locatie als de manier waarop we iets zullen verkrijgen verwachten we echt van Hem.
- We hadden reeds zeer interessante gesprekken met de burgemeester van Geoagiu, hij staat open voor elke vorm van samenwerking en vroeg ons om een lijst op te maken met al wat we zouden willen verwezenlijken in Geoagiu. Bid mee aub dat Zijn wil hierin zichtbaar mag worden.
- Bid aub ook verder voor de rug van Tijs. Volgens de dokter kan hij alleen geholpen worden met een operatie om z'n rug vast te zetten. Wij geloven en hopen nog steeds op de Allerhoogste Geneesheer, die meer dan bij machte is!

We zijn dan ook super dankbaar voor iedereen die met ons hebben meegebeden, gevast en ons financieel vooruit hebben geholpen. We zijn echt heel blij met de auto, rijd heel comfortabel en doordat hij nog een slagje groter is is die dan ook nog een slagje handiger in het werk dat we doen.

PROJECTEN

- Sociale enquetes opstellen en helpen met basisnoden
- Pe lunca Family Files (PFF): huisjes helpen bouwen, verbouwen, aankopen kachel, ...
- Pe lunca Food Parcels (PFP): voedselpakketten samenstellen en bedelen
- Baby's voorzien van poedermelk
- Kledij sorteren en pakketten geven aan de gezinnen
- Kinder- en jeugdwerking (sport, spel, ontspanning, Bijbelleer, ...)
- Medische ondersteuning (begeleiden naar dokter, aankoop medicijnen, ...)
- Sociale ondersteuning (begeleiden van tienermoeders, identiteitskaart en andere papieren helpen in orde brengen)

CONTACT

Familie Priem

Vaidei 266

337414 Judetul Hunedoara

Romania

www.pelunca.be

tijsjessicapriem@pelunca.be

thuisfront@pelunca.be

DANK

- Voor al het werk dat de laatste periode gedaan werd.
- Voor de week Engeland waar we hele goeie contacten en vriendschappen aan over hebben gehouden.
- Voor onze nieuwe (tweedehands) auto die ons geschonken werd door verschillende enthousiaste gevers!
- Zo dankbaar dat we in de reis die we ondernamen omtrent de auto zo duidelijk Zijn leiding konden zien. God is zo machtig! Hallelujah!!
- Dankbaar voor de bezoekers
- Zo dankbaar voor alle mensen die we, samen met jullie, kunnen helpen, dankbaar voor hun dankbaarheid maar vooral voor diegenen die hun dankbaarheid laten opstijgen naar onze Heer. Hem komt toe alle lof en eer!!
- Zo dankbaar voor alle mensen die ons dragen in gebed, gebed is het kloppend hart die de werking hier in leven houdt!
- Ongelofelijk dankbaar dat we Zijn kinderen mogen genoemd zijn!!