



# Pelunca

## OP HET VELD



### Ceau oameni bun!

Normaal gezien moet ik altijd een half uur denken tegen dat ik een aanzet vind om te beginnen typen. Maar een geluk bij een ongeluk, deze keer weet ik meteen waarmee gestart. Jammer genoeg met ietwat minder nieuws.

Op een dag werden we wakker met het droevige beeld van vier dode konijnen. Alle mannetjes die we gebruikten om te dekken, allemaal dood. De honden van in de omgeving slaagden erin een gat te maken in de kooi en maakten er flink een zootje van. Jammer genoeg stierf net daarvoor ook een zwanger mama konijntje tijdens het bevallen. Erg triest! En enkele dagen daarna opnieuw de honden op bezoek en ook de andere mama konijntjes dood.

Gelukkig hadden we twee mooie nestjes en wisten de kleintjes te ontsnappen. Daaruit zullen enkele nieuwe mamaatjes groeien hè. We namen contact op met iemand die we kennen met jongen. We haalden wat nieuwe jongens en houden ze voorlopig in de ene kooi waar de honden niet in geraken. Weeral zoeken naar een oplossing dus om de kooien te verstevigen, voordat er weer andere dieren komen die graag konijntjes lusten. Ongelofelijk hoe dat ze in zo'n stevige kooi toch binnen raakten.



### Mădălin

Inderdaad, voor diegenen die hier nog niet van op de hoogte waren, we zijn heel druk bezig geweest met het adoptie dossier. En na vele maanden papierwerk en verschillende gesprekken mochten we eindelijk Mădălin opnemen in ons gezin.

Mădălin is al negen jaar en stond op de lijst van moeilijk te adopteren kinderen. Het is een hele lieve jongen, maar heeft al een hele geschiedenis. Zoals alle begin brengt dit in momenten z'n moeilijkheden met zich mee, maar de kinderen kunnen het heel goed met elkaar vinden en zijn heel blij.

We zijn dankbaar om God ook op deze manier te kunnen dienen. Wetende dat Hij zo graag kinderen ziet. Wetende dat Hij ons allen vraagt te zorgen voor weduwen en wezen. We hopen Het licht te mogen zijn in dit manneke zijn leven.

We bidden voor geduld en wijsheid en vertrouwen erop dat alles dik in orde komt.

**Steun project Pelunca**  
IBAN: BE29 1030 4919 8064  
BIC: NICABEBB  
PayPal: [www.paypal.me/pelunca](http://www.paypal.me/pelunca)

**Steun familie Priem**  
IBAN: BE24 8601 1087 6638  
BIC: SPAABE22  
Steeds vermelden: "familie Priem"

**Tijs, Jessica en Kids**  
[www.pelunca.be](http://www.pelunca.be)  
[tijsjessicapriem@pelunca.be](mailto:tijsjessicapriem@pelunca.be)  
[thuisfront@pelunca.be](mailto:thuisfront@pelunca.be)

## Om even bij de dieren te blijven...

En om even bij de dieren te blijven. De eierproductie is ietsje minder op het ogenblik, maar dit komt doordat verschillende hennen aan het broeden zijn.

Ondertussen hebben we ook een tweede kooi gevuld met al wat grotere kuikens die samen zitten met een zevental vleeskippen.

In de, voordien, eendenkooi mochten we nog vijf andere lelijkerds verwelkomen, of beter genaamd vijf kalkoenen deden er hun intrek. Man wat zijn dat al grote beesten al zijn ze amper 7 maand. Dus, verder kweken is ook hier de boodschap.



## Van de beesten naar de groenten

Nu even van de dieren naar de groenten, dat ligt vlak bij elkaar hé dus iedereen kan mee. Ook hier groeit en bloeit alles mooi verder.

Al hebben we al afscheid moeten nemen van enkele tomatenplanten die ziek geworden waren. Maar er zijn er nog genoeg die het goed doen plus nog tal van andere groenten. Gelukkig was er nog wat tijd om de gestorven planten te vervangen. Het is constant bijleren. Maar het is interessant en we doen het heel graag. De opbrengst ziet er veelbelovend uit.

Ook de fruitboompjes doen het nog steeds fantastisch. Maar op fruit gaan we toch nog enkele jaartjes moeten wachten vrees ik. De eerste grote pluk ziet er al mooi uit hé!

## Eindelijk weer kinderwerk!

Wat fantastisch nieuws is, is dat we opnieuw de kinderprogramma's mochten heropstarten. Samen met onze vrijwilligers Alex en Simona, en natuurlijk ons jong geweld mister Bavo Daniël Jan Hostens, beleven de kinderen weer geweldige tijden. Wat zijn de kinderen blij dat de programma's weer mogen doorgaan. Van de eerste keer waren ze dan ook talrijk aanwezig en waren ze al van 11 uur aan de poort aan het wachten terwijl het programma pas om 13u30 startte. Je kan gaan rekenen dat het super rustig was eens de poort open ging. Niet dus!!

Na een jaar en half geen programma's meer gehad te hebben en dan nog es uren vol ongeduld te zitten wachten, stormden zo'n 70-tal kinderen het domein binnen. Meteen schoten langs alle kanten voetballen door de lucht en was er een drukte van jewelste. Maar bovenal plezier en blijde gezichten. Een hele klus om zo'n grote overenthousiaste kinderen te doen luisteren, maar vooral Jessica en Alex zijn hier geknipt voor. Allemaal flink samen tegen de muur van het gebouw, vinger op de mond en andere hand in de lucht tot iedereen stil is. En dan een liedje of drie/vier meezingen met de nodige gebaren en de gitaar. Na het zingen even samen bidden, dan zijn ze al een stuk rustiger, worden ze in groepen verdeeld en worden de activiteiten gestart. Wat een plezier!



# Hoe gaat het eraan toe in Geoagiu?

## Papier-plezier...

Alle, nu even met z'n allen naar het gebouw in Geoagiu. Het is maar tien minuutjes met de auto dus we zijn er zo.

Hier ligt de bouw nog steeds stil. Bleek toch weer iets niet in orde te zijn met het papierwerk en om dit in orde te krijgen hadden we hiervoor een tussenpersoon nodig. Vanuit het gemeentehuis in Geoagiu werd ons iemand aangeraden, die nam ons volledig dossier aan en beloofde het op maximum twee weken voor elkaar te krijgen. Gedurende de voorbije vier maanden belden we hem wel 100 keer op en we kregen hem amper aan de lijn, dus we waren met handen en voeten gebonden. Uiteindelijk achterhaalden we waar hij woont en brachten we hem een beleefd bezoekje. Neeneen, dit is niet zoals in België dat iedereen een eigen kantoor heeft. Je moet hen weten te wonen. Maar dus zo hadden we toch al onze papieren terug en ondertussen had onze lieve vrijwilligster Simona al met iemand anders gesproken. Gelukkig komt deze persoon nu wel uit goede aarde en voerde meteen de daad bij het woord. Dus hopelijk komt alles alsnog snel in orde en mogen we aan de slag.

## Kledij-karwei...

Gedaan met kijken waar er gebouwd moet worden, we draaien ons even om en zetten een stapje richting het gebouw. Hier waren vooral Jessica en Bavo, samen met vrijwilligster Alina, zich een paar weken aan het onderdompelen in kledij. Een hele karwei aangezien we in Geoagiu hiervoor nog geen andere lokalen hebben. Alles gebeurt in de grote zaal en moet steeds in en uit de dozen en daarna moeten de dozen weer verzet worden. Een mens blijft bezig hè. Knap lastig, maar op het ogenblik kan het niet anders. Alle kleren werden gesorteerd en verdeeld op de tafels zodat mensen kunnen komen en kiezen wat ze nodig hebben. Eerst waren het de volwassen kleren, nu de kinderkleren. We lieten de mensen steeds per vijf binnen, zodat alles relatief rustig kon verlopen en er ook geholpen kon worden met hen om de juiste maten te vinden.

Maar ook de huiswerkprogramma's gaan hier door, dus tegen dan moet alles steeds weer in de dozen zodat de kinderen voldoende plaats hebben om te kunnen werken.



## Een week om nooit te vergeten

We keken dan ook heel erg uit naar deze week (de week van vijf juli). We verwelkomden eindelijk weer de groep uit Amerika, die onder normale omstandigheden jaarlijks van de partij is. Samen met hen, en onze vele vertalers, werd er weer een volledige week heel intens gewerkt met de kinderen van zowel Geoagiu als met die van Romos. Het was opnieuw een mooie en gezegende week.



Spreek het project je aan en wil je ons graag helpen om anderen een beter leven te bieden? Dan kan dit door:

## FINANCIËLE STEUN

Enmalige donatie of maandelijks vast bedrag.

### Steun project PeLunca:

IBAN: BE29 1030 4919 8064

BIC: NICABEBB

PayPal: [www.paypal.me/pelunca](http://www.paypal.me/pelunca)

### Steun familie Priem:

Familie Priem

IBAN: BE24 8601 1087 6638

BIC: SPAABE22

## GEBED

- Het center. De papieren komen stap voor stap eindelijk in orde! Bid aub mee voor verdere financiën voor dit bouwproject en wijsheid bij de volgende stappen.
- De programma's zijn weer van start. Bid dat uit elk zaadje dat ze in hun hartjes krijgen iets moois mag uitgroeien en dat God alle eer krijgt.
- Aria is iemand van het team uit Amerika, zij blijft de volgende drie maanden in Roemenië. Dus bid zeker ook voor haar int bijzonder.
- Voor de opstart van een activiteit met de oudere jongens. Na vele gesprekken vanuit Gods Woord krijgen we deze vraag van hen dus mogen we dat niet negeren. Gebed zeer gewaardeerd want eens dit start zou dit wel es heftig kunnen worden.
- Bid voor wijsheid in het tegemoetkomen van noden. Waar wel, waar niet. Wie liegt en wie niet.
- Bid voor Mircea en Gabi, zij zijn vader en zoon. Zij komen vaak werken met ons en zijn zeer respectvolle mannen. Hun hart klopt meer en meer voor de Here, maar een echte doorbraak kwam er voorlopig nog niet. Voor het moment gaan ze met hun hele gezin door een hele zware periode. Wij proberen er zoveel mogelijk voor hen te zijn in woord en in daad. We bidden en hopen dat dit alles mag lijden naar hun totale overgave aan God.
- Denk ook aub aan onze vrijwilligster Anca. Zij is de leerkracht die samen met ons de naschoolse huiswerkprogramma's doet. Anca is bevallen van een mooie, lieve jongen Elijas.
- Bid ook voor onderscheiding van geesten. Dit is echt iets waar we verder in willen en moeten groeien.
- Ons thuisfront is de laatste periode flink bezig geweest met het maken van een vzw in België. Ze zijn bijna rond hiermee. Dan kunnen we Tijs normaal halftijds inschrijven en heeft het weer recht op een pensioen, hopelijk ook weer kindergeld,... Ook fiscale aftrekbaarheid komt erbij waardoor we zelfstandigen en bedrijven zouden kunnen aanspreken, ...
- Onze kinderen mogen ook steeds opnieuw door jullie voor Zijn troon gebracht worden. Een bezoek aan België zat er nog steeds niet in. Hopelijk nu in augustus.
- Bescherming, wijsheid, rust, liefde, geloof, ...
- Maar boven alles, prijs Hem want Hij is de max!!

## PROJECTEN

- Sociale enquetes opstellen en helpen met basisnoden
- Pe Lunca Family Files (PFF): huisjes bouwen, verbouwen, aankopen,
- Pe Lunca Food Parcels (PFP): voedselpakketten maken en bedelen
- Pe Lunca Child Program (PCP): sponsor een kindje
- Baby's voorzien van poedermelk
- Kledij sorteren en pakketten geven aan de gezinnen
- Kinder- en jeugdwerking (sport, spel, ontspanning, Bijbelleer, ...)
- Medische ondersteuning (begeleiden naar dokter, medicijnen, ...)
- Sociale ondersteuning (begeleiden van tienermoeders, identiteitskaart en andere papieren helpen in orde brengen)

## CONTACT

Familie Priem

Vaidei 266

337414 Judetul Hunedoara

Romania

[www.pelunca.be](http://www.pelunca.be)

[tjssjessicapriem@pelunca.be](mailto:tjssjessicapriem@pelunca.be)

[thuisfront@pelunca.be](mailto:thuisfront@pelunca.be)

## DANK

- Grote dank aan Thibo Talloen en Josiah Soetaert voor het toevoegen van het bouw project aan de site! Zo dankbaar voor al hun hulp en hun werk dat ze doen voor het project.
- Ook deze prachtige nieuwsbrief werd weer met de nodige zorg samengesteld door Thibo. Dank u wel Thibo!
- Voor al onze vrijwilligers waar we steeds kunnen op rekenen. Sommigen zijn nu al enkele jaren bij ons. Dit zien we zeker niet als vanzelfsprekend hoor.
- Voor de groep uit Amerika en de geweldige week van de kinderwerk dat ze verzorgden.
- Donaties gaan binnen en buiten, mensen hun levens veranderen, samen komt er echt een verschil. Dank u wel!!!
- Onze nieuwe opslag in Geoagiu is klaar!!
- We zijn nog steeds zo dankbaar met Bavo erbij. Hij zet zich echt in!!
- Intussen hebben we bijna 40 kinderen die gesponsord zijn. We bidden dat ook de anderen zullen gekozen worden.
- Dankbaar dat we intussen al het geld hebben om het papierwerk te betalen. En zelfs een eerste schijf voor de verbouwingen. Prijs de Heer!
- Dankbaar voor alle steun die we krijgen. Voor alle mensen die bidden voor ons en het project.
- Dankbaar voor ons mooie gezin!
- Zo dankbaar dat we een kind van God kunnen genoemd worden.
- Zo dankbaar voor Zijn trouw, liefde, troost, bemoedigingen, realiteit, wonderen, terechtwijzingen,... Zijn Vaderhart.