



Pelunca

OP HET VELD



Hallo iedereen!

We proberen opnieuw even in grote lijnen op te schrijven wat de laatste periode zoal plaatsvond. Ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn dat het alweer een heel bizarre periode was, en jammer genoeg nog steeds is. Maar dat weerhoudt ons zeker niet om door te werken en te doen wat wij geloven dat moet gebeuren. Al moeten we wel wijs handelen en zeker geen problemen veroorzaken, want de restricties laten voorlopig weinig toe.

Het heeft ons anderzijds wel wat tijd om aan onze nieuwe gezinssituatie aan te passen. Madalin is best een grote uitdaging in ons gezin. Hij is intussen bijna vier maanden bij ons en elke dag lijkt opnieuw beginnen van nul, maar gelukkig zien we toch al enkele positieve veranderingen in hem.



Kachels voor de koude winter

Een aantal weken terug konden we, dankzij jullie hulp, maar liefst 18 kachels aankopen voor de allerarmsten. Nog veel meer gezinnen hebben er ene nodig. Maar we focusten ons in de eerste plaats op de weduwen, oude koppels en gezinnen met veel kinderen waar het toch nog net dat ietsje meer knokken is, om ook maar één klein stapje vooruit te geraken.

We zijn heel dankbaar dat we dit konden doen, het is al allemaal erg en zwaar genoeg, laat staan dat je dan nog op de hoop toe weer elke nacht moet liggen vervriezen van de kou. Al genieten we hier van zonovergoten dagen, het gaat toch al met gemak tot -9°C in de nacht. En we mogen nog kouder verwachten hoor.



Steun project PeLunca

IBAN: BE29 1030 4919 8064

BIC: NICABEBB

PayPal: www.paypal.me/pelunca

Steun familie Priem

IBAN: BE24 8601 1087 6638

BIC: SPAABE22

Steeds vermelden: "familie Priem"

Tijs, Jessica en Kids

www.pelunca.be

tijsjessicapriem@pelunca.be

thuisfront@pelunca.be

Moeders en peuters

Kinderprogramma's even op pauze

De kinderprogramma's moeten we jammer genoeg alweer achterwege laten. Dit kunnen we gewoonweg niet riskeren. Met zo'n 80-tal kinderen samenkomen, die zich niets aantrekken van sociale afstand en dergelijke, zou dit enkel om problemen vragen vrezende we. Spijtig voor hen natuurlijk, want ze houden er zo van om bij ons te komen en te spelen en te leren, en gewoonweg geliefd te zijn voor wie ze zijn. Moeilijk te begrijpen voor hen, want vooral in het Roma dorp is er dan ook niemand die zich er iets van aantrekt. Restricties of niet, mensen leven daar nog steeds gewoon verder zoals voorheen, en tot nu toe werd er daar gelukkig nog niemand ziek. En het is niet dat ze afgezonderd leven ofzo, de vele meisjes die zich dagelijks prostitueren komen constant in contact met heel veel chauffeurs. Maar toch is het belangrijk denk ik dat wij van onze kant de regels zoveel mogelijk respecteren. Wat niet mag, mag niet.

Ook voor de kleinsten een korte break

De programma's met de mama's en hun kleine spruiten was lekker van start gegaan en moest ook alweer gestopt worden. Hopelijk niet voor lang. Een kleine groep van zo'n 10-tal mama's met elk één of twee van hun kindjes werden telkens op woensdag verwelkomt in het center. Het is dan ook steeds een enorme, prachtige en gezegende tijd. Jonge mama's ondereen, koffietje erbij, bemoedigende en educatieve gesprekken, gekoppeld aan steeds een leuke activiteit met moeder en kind. Gelukkig hebben we ook hiervoor onze lieve vrijwilligster Dinah, die ervoor zorgt dat Jessica het niet alleen hoeft te doen. Zoals bij zoveel andere dingen kunnen we ook hier steeds op haar trouwe hulp rekenen. Het voorbereiden en de activiteit worden door beiden verzorgd. Een mooie en zeer leuke samenwerking.



Helpende hand Dinah

Ook als nanny staat Dinah altijd paraat. Ze komt heel vaak oppassen op onze kids zodat we kunnen doorwerken en soms gewoon ook om ze een leuke tijd te bezorgen. Roemeense dorpschooltjes zijn namelijk om 12u al gedaan. We zijn zo ontzettend dankbaar voor onze lieve Dinah!

Eindelijk zelf ook betere verwarming

Ook bij ons thuis is het, na bijna zeven jaar, eindelijk ook eens overal heerlijk warm in huis. Alle voorbij winters was het steeds slapen met een hele stapel dekens op ons, er waren zelfs momenten dat we een muts droegen in bed. Maar gelukkig zijn die winters voorbij en hebben we overal een aangename warmte.

Ik verklaar me nader. In huis hebben we een houtkachel die we tot nu toe de volle herfst -en winterperiode gebruikten. Maar deze zorgde vooral voor een hele warme leefkamer en een warme keuken. De rest bleef dus heel koud. We hebben ook nog een andere houtbrander waar een circuit van radiatoren op aangesloten is. Dit werd geïnstalleerd voordat wij hier woonden, maar dit gebeurde niet helemaal juist, met als gevolg dat ook die gewoon vooral de leefruimte en keuken verwarmde. Dankzij enkele persoonlijke giften konden we een drietal jaar terug beginnen aan de bouw van enkele kamers boven. Daarvoor zijn we ongelofelijk dankbaar, want voordien was het heel krap, maar tot nu moesten we het boven zonder enige verwarming doen. En bij temperaturen van -20 buiten is het binnen zeker niet warm.

Gelukkig kwam onze goede vriend Jisreel een week op bezoek om z'n handen uit de mouwen te steken. En samen pasten we wat leidingen aan, en trokken we het circuit verder naar de slaapkamers. Onze handige vriend legde alle leidingen en ik soldeerde alles aaneen. Een hele karwij, maar we speelden het klaar. Niet enkel hadden we een zalige tijd van vriend- en broederschap, maar nu kunnen we met één enkele brander ons hele huis verwarmen. Wat zijn we dankbaar hiervoor!!!



Dokterscabinet

Ook in het center zelf werd er weer heel flink doorgewerkt en creëerden we niet alleen een super gezellige ruimte voor de mama's en hun kleintjes. Maar eindelijk kregen we ook het dokters cabinet af!! Wat een zegen voor de mensen!

Al anderhalf jaar is er geen familie dokter meer in Geoagiu. Een absolute ramp voor de Roma. Dit betekende dat ze zich telkens naar Orastie moesten weten te verplaatsen. Amper 20 minuutjes rijden, maar voor hen amper haalbaar. Auto's hebben ze niet, dus is het telkens iemand betalen om hen te brengen. Maar geld hebben ze ook niet, en als er al wat van geld is wordt het kiezen tussen wat eten of naar de dokter gaan. En sowieso wil bijna niemand hen meenemen want het zijn vuile zigeuners. Als ze dan toch bij de dokter geraken is het gelukkig wel gratis... , nee hoor!! Het zou gratis moeten zijn, maar die zigeuners moeten toch betalen. Inderdaad, zo gaat dat hier.

Gelukkig voor hen is ons dokters cabinet eindelijk klaar en komt onze goede vriendin Ariana maar al te graag af om gratis consultatie te doen. Ariana is dokteres en doet dit met heel haar hart. De Roma waren zo stom verbaasd dat een dokteres hen op een waardige manier behandelde. Dokteres Ari keek hen aan terwijl ze beleefd en op een liefdevolle manier tegen hen praatte. Ze aarzelde zelfs geen seconde om de kinderen aan te raken. Voor ons en de Roemenen de normaalste zaak van de wereld, maar voor de Roma een niet te vatten ervaring. En dan nog eens in tijden als deze. Wat zijn we de Here dankbaar dat we dit kunnen doen! En vooral, dat zij dit wil doen!!!



Dieren, dieren

Ook met de dieren gaat het nog steeds heel goed. We blijven verder kweken en zijn dan ook heel blij wanneer we de mensen een diertje kunnen geven. Jammer voor de beestjes, maar wel heel goed voor de hongerige maagjes. Momenteel kweken wij ze voor hen, maar het idee blijft nog steeds dat met tijd de Roma het zelf zouden kunnen doen en zo voor hun eigen kunnen voorzien. Ook dit is voor ons iets heel vanzelfsprekend, maar al willen ze het heel graag proberen, de honger is te hevig. En de mensen zijn gewoon veel te blij dat er iets deftigs te eten valt. In de lente zullen de eerste "kwekers" mogen ontvangen. Benieuwd

Gelukkig hebben we nog steeds boer Bavo in ons midden die zich nog steeds volle bak inzet in de organisatie. Maar vooral ook de dieren is iets dat hij kwassie volledig op hem neemt. De dieren hebben dan ook wel een goed en vrij bestaan voordat ze geslacht worden. Iets dat we toch wel heel belangrijk vinden.

Het EVS-contract van Bavo liep vorige maand ten einde, maar onze lieve jongen wil toch nog even blijven. Natuurlijk stemden we daar zonder twijfel mee in, hij is dan ook een echte harde werker. We bidden en geloven dan ook dat zolang Bavo blijft, God zal voorzien. Hij is een echte meerwaarde en ook in zijn leven staat de Here en Zijn koninkrijk nu op de eerste plaats. Geen zorgen voor morgen dus, maar genieten van vandaag!



We mogen van start!

En ja!!! Nu gaan we het nog eens zeggen, maar nu zijn we er eindelijk... Al het papierwerk is eindelijk in orde voor de werken aan het center in Geoagiu. Onze projectleider bracht reeds een aannemer en inspecteur mee, dus ... we mogen in principe van start. Er zijn al wat budgetten voor de fundatie, maar heeeeee veeeeeee is nog nodig. Misschien voelt iemand zich geroepen iets op pootjes te zetten? Haha wie weet. Vele kleintjes maken één grote. Bidt aub mee dat we snel van start kunnen en de budgetten binnen stromen. Spannend, spannend!!!!

En nu we ook weer aan het eind van het jaar gekomen zijn, terugkijkend op een zeer bewogen jaar, kijken we benieuwd uit naar 2022. Zie niet teveel op naar de situaties om je heen, maar zie op naar de Voleinder des geloofs in Wie alle hoop ligt!! Geniet van de feestdagen, van uw familie en vrienden, uw kindjes, ouders, grootouders, ... Wat is mooier om elkaar te hebben, om elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen. Wees elkaar tot vreugde! Wees een Lichtje in deze tijden. We wensen jullie een prettig Nieuwjaar.

HEM ZIJ ALLE EER EN GLORIE!!!!!!

Spreekt het project je aan en wil je ons graag helpen om anderen een beter leven te bieden? Dan kan dit door:

FINANCIËLE STEUN

Enmalige donatie of maandelijks vast bedrag.

Steun project PeLunca:

IBAN: BE29 1030 4919 8064

BIC: NICABEBB

PayPal: www.paypal.me/pelunca

Steun familie Priem:

Familie Priem

IBAN: BE24 8601 1087 6638

BIC: SPAABE22

GEBED

- blijf bidden voor ons hele gezin aub, verdere gezondheid, wijsheid, bescherming, ...
- Zeker met Mădălin erbij. Het is tot nu toe al een serieuze rollercoaster geweest.
- Bid voor wijsheid aangaande de werking, wat wel en wat niet te doen. Vooral voor tijdens perioden van strenge restricties.
- Bid voor de kindjes van Geoagiu die alweer niet meer naar de programma's mogen komen.
- Ook het programma met mama's en kleintjes valt door de restricties voorlopig weer weg.
- Bid voor de verbouwingen aan het center, dat we met de juiste aannemer aan de slag zullen kunnen. Bid zeker ook verder voor financiën hiervoor.
- Bid voor DI. Sotalca (projectleider) die ons zo hard geholpen heeft met papieren in orde brengen, bid dat hij overvloedig gezegend mag worden.
- Bid ook voor Bavo die besliste om nog langer te blijven om te dienen.
- Bid dat God ons zal voorzien van een nieuwe camionette, de onze valt bijna uiteen.
- Bid voor arbeiders wereldwijd, de oogst is groot en de tijd kort in!
- Bid dat we nooit tekort schieten aan geloof.

PROJECTEN

- Sociale enquetes opstellen en helpen met basisnoden
- Pe Lunca Family Files (PFF): huisjes bouwen, verbouwen, aankopen,
- Pe Lunca Food Parcels (PFP): voedselpakketten maken en bedelen
- Pe Lunca Child Program (PCP): sponsor een kindje
- Baby's voorzien van poedermelk
- Kledij sorteren en pakketten geven aan de gezinnen
- Kinder- en jeugdwerking (sport, spel, ontspanning, Bijbelleer, ...)
- Medische ondersteuning (begeleiden naar dokter, medicijnen, ...)
- Sociale ondersteuning (begeleiden van tienermoeders, identiteitskaart en andere papieren helpen in orde brengen)

CONTACT

Familie Priem

Vaidei 266

337414 Judetul Hunedoara

Romania

www.pelunca.be

tijssjessicapriem@pelunca.be

thuisfront@pelunca.be

DANK

- Zo dankbaar voor ons prachtige gezin, onze fantastische kindjes en ons leven hier.
- Dankbaar voor al wat weer gerealiseerd kon worden de afgelopen periode.
- Dankbaar dat de stapels papieren voor het center eindelijk af zijn (voorlopig toch) en we eindelijk de autorisaties hebben om van start te kunnen met de werken.
- Dankbaar voor de eerste contacten met een aannemer.
- Dankbaar voor alles wat we wel nog kunnen en mogen doen, vervelen doen we ons alleszins nog niet.
- Dankbaar voor dr. Ariana en de consultaties die nu eindelijk bij ons in het center gehouden worden.
- Dankbaar voor onze huiskerk, telkens zo bemoedigend en zo'n zegen om samen in Gods woord te kunnen duiken.
- Dankbaar dat we kinderen van de Allerhoogste mogen zijn.
- Dankbaar voor Zijn oneindige liefde, steun en trouw!