



Pelunca

OP HET VELD



Hallo lieve volgers.

Eerst en vooral wil ik dat jullie weten dat we jullie nog steeds ten zeerste appreciëren, dat we niks vanzelfsprekend zien en zo nog steeds heel erg waarderen dat jullie de tijd nemen om onze brieven en berichten te lezen. We zijn ontzettend dankbaar voor jullie hart voor wat wij hier doen in Roemenië.

Eerst stellen we nog even met trots de achtste verjaardag voor van onze lieve Lowie. Jaja, op 25 november mochten we er alweer één jaartje bijdoen.



Groeien en bloeien

De werking draait op volle toeren en blijft maar groeien en bloeien. Maar niet alleen de werking groeit verder, ook het Pelunca team breid verder uit. Simona staat na al die tijd nog steeds aan onze zijde en ondertussen genieten we nu al een dik twee jaar van de extra hulp van Bavo en Dinah. Maar ook Salina (zus van Jessica) komt er in januari bij voor een jaartje EVS.

En dit is zeker nog niet alles!!

In april/mei dit jaar (2022) kregen we een mailtje van een zekere Samuel & Annelies, met de vraag of dat zij hier welkom gingen zijn om eens op bezoek te komen met hun vijf kinderen (waarvan eentje nog in de buik geniet van mama's warmte). Na wat heen en terug gemaill te hebben, kwamen we overeen dat zij voor een week in september naar hier konden komen. Al tijdens het voorafgaande heen en weer gemaill werden Jessica en ik steeds heel erg bepaald bij hen, precies alsof God iets serieus in petto had. Dus keken we er heel erg naar uit hen te leren kennen. Wat één week diende te zijn werden twee weken, twee weken waar we allen enorm van genoten.

Ondertussen, ik zal maar een lang en intens verhaal kort maken, staan Samuel & Annelies gepland om met hun gezin hierheen te verhuizen om zich ten volle in te zetten binnen Pelunca. Hun definitieve verhuis staat gepland in juni. We zijn zeer dankbaar voor deze aanwinst en leven er allemaal biddend naartoe. Dit wordt vast en zeker een grote zegen. Dat betekent dus ook dat er een verhuishwagen nodig is, maar dat we eveneens de spullen die nu in België opgeslagen staan zouden kunnen mee naar hier vervoeren. Bidden dus voor het vinden van een firma die ons wil en kan helpen en nog meer financiën, man, man, man.



Steun project Pelunca
IBAN: BE29 1030 4919 8064
BIC: NICABEBB
PayPal: www.paypal.me/PeluncaRomania

Steun familie Priem
IBAN: BE24 8601 1087 6638
BIC: SPAABE22
Steeds vermelden: "familie Priem"

Tijs, Jessica en Kids
www.pelunca.be
tijsjessicapriem@pelunca.be
thuisfront@pelunca.be

Reeds acht jaar in Roemenië

Na bijna 8 jaar Roemenië zijn we nog steeds volle bak aan het werk en blijft de werking op zich maar groeien en bloeien. In het center in Geoagiu draaien de programma's op volle toeren.

Huiswerk club

Hier worden de kinderen twee maal per week begeleid na school. We helpen met hun huiswerk en geven hen indien nodig wat extra werkjes/ bijles om hen op niveau te krijgen. Maar heel belangrijk is hen steeds te blijven motiveren en stimuleren om verder naar school te blijven gaan. Want door hun achterstand en de heersende discriminatie is dit voor hen heel vaak een enorme opgave.



Een lekkere maaltijd voor de kinderen

Op dinsdag en donderdag, wanneer de kinderen naar de huiswerkclub komen, krijgen de kinderen tijdens de pauze een warme of koude maaltijd aangeboden in het center.



Kinderprogramma

Op vrijdag hebben we het kinderprogramma: nog steeds blijven we ons ook hiervoor inzetten. Het is zo belangrijk om de kinderen op deze manier, spelenderwijs lessen bij te brengen, waarden en normen aan te leren, hen lief te hebben en met respect te behandelen zodat ze hun eigen waarde kunnen ontdekken en soms gewoonweg de kinderen, kinderen laten zijn. Genieten van creatief bezig zijn en hun capaciteiten tevoorschijn laten komen. Dat telt hier zeker!



Mothers & toddlers

Dat zijn dus de moeders met hun kleintjes. Met behulp van creatieve programma's leren de jonge mama's heel wat bij. Vaak zijn de tiener mamaatjes van niks op de hoogte en weten ze amper wat en hoe met hun kleintjes. Ook voor de kleintjes en de mama's is het een manier om in een aangename en liefdevolle sfeer een kans om te leren elkaar wat los te laten. En evenzo worden de kleintjes tijdens de programma's voorbereid op het kleutertje.



Bejaardengroep

Ook de oudjes komen aan de beurt en genieten met volle teugen van soms hele simpele knutselwerkjes. Maar vooral de liefdevolle aandacht, het luisterend oor en het kopje koffie met een koekje is voor hen goud waard.



De jeugd

Ook de jeugd komt meer en meer aan bod: voetbal wedstrijdje om ook met hen een diepere relatie uit te bouwen. En eens we wat meer plaats hebben in het center willen we ook daar meer tijd in hen investeren. We zien echt dat de relaties heel veel kan veranderen.



Helpen waar het kan

Ook de materiële hulp gaat nog steeds door, misschien in ietwat mindere mate door de hoge kosten aan het center, maar waar de nood het hoogst is staan we uiteraard nog steeds paraat om te doen wat we kunnen. Zo worden er nog steeds kachels gegeven, voedselpakketten gemaakt en bedeeft, daken vernieuwd, deuren en ramen gegeven... Maar ook de mensen helpen met kledij en het uitdelen van bv. keukengerei, wordt nog steeds georganiseerd in het center tussen de programma's door. En ook in het Roma dorp van Orastie proberen we zo vaak mogelijk de hoogste noden tegemoet te komen.



In vertrouwen begonnen

Ook de verbouwingswerken aan het center gingen opnieuw van start. Er moet dringend een ringbalk worden gegoten op het center zodat de nodige muren kunnen opgetrokken worden alsook overdeken wat nog dient overdekt te worden. In de bureau en keuken hebben we al wat last van waterschade. En eenmaal het begint te vriezen wordt het alleen nog maar moeilijker.

Daarnaast blijven ook de werken thuis doorgaan. Neen neen, niet voor onszelf, maar binnenkort hebben we alweer enkele groepen die gepland staan waarvoor nog steeds slaapgelegenheden dient gecreëerd te worden. Ook het sanitaire gedeelte voor deze groepen dient nog serieus aangepakt te worden. Met rest materiaal van de verbouwingen van de schuur proberen we te doen wat we kunnen en verder bidden we voor de andere nodige budgetten. We geloven erin dat alles in orde komt. We kunnen alleen maar doordoen hé.



Roma boots voor onze Roma kids

Na lang wachten en vele pogingen kreeg Jessica het dus eindelijk voor elkaar om de Amerikanen hier te krijgen met hun fantastische Roma-boots. Een prachtig initiatief waarin een Roma die Samuel heet, vanuit Amerika elk jaar afkomt naar Roemenië om duizenden kinderen te voorzien van goeie stevige laarsjes. Dit deden ze dus niet alleen voor Pe lunca, maar nog voor heel wat andere humanitaire organisaties verspreid over Roemenië en Ukraine.

Hier zijn we zo ontzettend dankbaar voor, want geloof me, de kindjes hier kunnen stevig en warm schoeisel meer dan goed gebruiken. Wat een zegen! We deelden ook gebreide sokken, sjaals, mutsen en wanten uit.

Kerstvoorbereidingen

Nu we naderen van kerst zijn we ook volop bezig met de voorbereidingen hiervan. Straks ontvangen we weer heel dankbaar tal van schoendozen. Ook het AmenTrust-team zal weer van de partij zijn om samen tot zegen te zijn van vele kindjes en gezinnen.

Jessica en Bavo werken samen met Dinah en Simona aan een kersteventement dat zal plaatsvinden in het center. Maar niet Jessica, Dinah en Simona alleen, neen neen, vooral ook de kindjes gaan zich flink mogen voorbereiden om dan alle mama's, papa's, oma's en opa's te entertainen en mee te geven waar het met kerst om gaat.



Zo lieve vrienden, ik zal het hierbij houden. Er staat nog veel te veel werk op me te wachten dus even treuzelen is voor het ogenblik zeker geen optie. Aan Hem zij alle eer en glorie!!!

Spreekt het project je aan en wil je ons graag helpen om anderen een beter leven te bieden? Dan kan dit door:

FINANCIËLE STEUN

Eenmalige donatie of maandelijks vast bedrag.

Steun project PeLunca:

IBAN: BE29 1030 4919 8064

BIC: NICABEBB

PayPal: www.paypal.me/PeluncaRomania

Steun familie Priem:

Familie Priem

IBAN: BE24 8601 1087 6638

BIC: SPAABE22

GEBED

- Bid aub voor ons als gezin. We hebben steeds veel werk en te weinig tijd. Bid voor bescherming en onophoudelijke liefde;
- Bid dat onze camionette nog door de keuring geraakt. Die hebben we keihard nodig, maar hangt nog amper met haken en ogen samen;
- Bid voor Salina die binnenkort voor een volledig jaar hierheen komt;
- Ook voor Bavo en Salina als koppel. Dat ze de Here op de eerste plaats blijven zetten en steeds in Zijn wil blijven functioneren;
- Bid voor Samuel & Annelies en hun vijf kinderen. Voor een goede bevalling en verdere goeie voorbereidingen. Dat ze de Here heel dicht bij zich mogen ervaren tijdens deze turbulente periode;
- Bid voor het Pe Lunca-team. Zowel ons team hier in Roemenië, maar ook ons thuisfront in België. Dat we echt als één mogen functioneren;
- Bid voor het thuisfront dat bezig is met een braadworstenverkoop. Dat de maagjes mogen gevuld worden met Zijn woord en lekkere worsten natuurlijk;
- Bid alvast voor de verschillende groepen die onze richting uitkomen;
- Bid voor de verdere verbouwingen, zowel in Geoagiu als aan de schuur en zaal. Dat alles vlot mag verlopen, zonder incidenten en dat er steeds voldoende budgetten zullen vrijkomen.
- Bid voor de vele mensen waarmee we werken, van jong tot oud, dat we een verschil kunnen maken in hun harde bestaan. En een voorbeeld mogen zijn van Zijn liefde!
- Bid dat we nooit tekort schieten aan geloof, dat onze visie nog scherper mag worden. En dat bij alles wat we doen onze Here steeds alle eer en glorie ontvangt!

SPONSORS



PROJECTEN

- Sociale enquetes opstellen en helpen met basisnoden
- Pe Lunca Family Files (PFF): huisjes bouwen, verbouwen, aankopen,
- Pe Lunca Food Parcels (PFP): voedselpakketten maken en bedelen
- Pe Lunca Child Program (PCP): sponsor een kindje
- Pe Lunca Build Program (PBP): bouw v.e. gemeenschapscentrum
- Baby's voorzien van poedermelk
- Kledij sorteren en pakketten geven aan de gezinnen
- Kinder- en jeugdwerking (sport, spel, ontspanning, Bijbelleer, ...)
- Medische ondersteuning (begeleiden naar dokter, medicijnen, ...)
- Sociale ondersteuning (begeleiden van tienermoeders, identiteitskaart en andere papieren helpen in orde brengen)

CONTACT

Familie Priem

Vaidei 266

337414 Judetul Hunedoara

Romania

www.pelunca.be

tijssjessicapriem@pelunca.be

thuisfront@pelunca.be

DANK

- Dankbaar dat de organisatie op volle toeren draait. Het is een enorm voorrecht om op die manier onze Heer te kunnen dienen;
- Dankbaar voor de sterke band die we hebben als gezin;
- Dankbaar dat onze camionette voorlopig nog steeds stand houdt;
- Dankbaar dat ons team steeds groter wordt. Op die manier zal binnenkort nog zoveel meer gedaan kunnen worden;
- Dankbaar dat er alweer zoveel bemoedigende vooruitzichten zijn;
- Dankbaar dat onze houtvoorraad op tijd klaar was!
- Zo dankbaar voor jullie hart voor ons en wat we doen. Jullie zijn een echte steun voor ons;
- O zo dankbaar voor God's trouw, liefde, zorg, bescherming, kracht en leiding in alles. Zonder Hem stonden we nergens